

Predikan i Skepplanda och Hålanda kyrkor 2022

Pingstdagen

”Den helige Ande”

Joel 2:28-29

Apg 2:1-11

Joh 14:15-21

Ps: 162:1-3, 1:4 646, 53, 199

Pingstdagen är samtidigt kyrkans födelsedag. Under den första pingstdagen när lärjungarna var i Jerusalem efter Jesus himmelfärd för att vänta på kraft ifrån höjden, det var då kyrkan föddes när den helige Ande kom under dånet som av en stormvind. Under form av eldslågor kom de över lärjungarna, var och en av dem. Kyrkan uppstod på pingstdagen – så egentligen är alla kyrkor pingstkyrkor! Det är inte bara en viss specifik kyrka som har ensamrätt att kalla sig pingstkyrka. Även Svenska kyrkan är en pingstkyrka.

Ja, kyrkan är ett *tempel* för pingstens Ande. Under det gamla testamentets tid, då var templet en fysisk byggnad i Jerusalem. Där var Gud närvarande, det var platsen där himmel och jord möttes, dit gick folk för att tillbe och offra.

När Jesus kom då blev han, hans kropp, platsen för Guds närvaro på jorden. Jesus, är ju Gud – inkarnerad, dvs förkroppsligad. Gud, som ju är ande, blev kropp, av kött och blod i Jesus Kristus.

Men Jesus lämnade jorden, han lämnade lärjungarna – men han övergav dem inte. För nu är det *kyrkan* som är Kristi kropp på jorden - Jesus är närvarande *i* sin kyrka *genom* den helige Ande.

Vi läste ju om hur den Heliges vind svepte fram med kraft den första pingstdagen. Det är kanske inte det vanliga sättet för Anden att komma till oss. Många gånger är Anden mer subtil till sin karaktär. Vanliga symboler och bilder för Anden kommer från naturen, som vind, eld och vatten. Anden är svärfångad. Han hjälper oss, ja – han *är* Hjälparen. Men han hjälper utan att avslöja att det är han som hjälper. Anden verkar i det fördolda. Vi kan därför inte veta hur mycket hjälp vi fått i våra liv. Vad hade hänt och hur hade våra liv sett ut om inte Anden varit där och bistått oss?

Men det hänger också på oss att vilja ta emot hjälpen och låta oss ledas av Anden. Vi är skapade till Guds avbild – vi är inte bara kroppar – vi människor är också *andliga* varelser. För att leva meningsfulla liv måste vår vardag också inkludera det andliga. Lever du ett andligt liv? Du består alltså av både kropp och själ - men är det bara din kropp du tar hand om? Hur mår du som *andlig* varelse?

Men hur gör vi då för att få kontakt med den Helige ande, med Guds ande?

I datorernas värld finns det något som kallas gränssnitt. Gränssnittet, eller interface på eng. är själva anslutningen mellan människa och maskin. Det som pågår i datorns moderkort och andra kretskort är nog ett mysterium för de allra flesta av oss. Hur digitala elektriska signaler i form av ettor och nollor kan förse oss med all möjlig information, utföra beräkningar spela upp musik och film – ja, hur det går till är det inte många som förstår.

Men vi behöver inte förstå det heller – för vi sitter inte och tittar på de där kretskorten direkt. Vi sitter framför en datorskärm och arbetar med tangentbord, mus och pekskärm och så har vi ett användargränssnitt, till exempel ett Windows program, framför oss som utgör kontakten, förbindelselänken mellan oss och de beräkningar som pågår i datorns inre.

På samma sätt är den treenige Guden, Fadern, Sonen och Anden, ett mysterium. Vi kan inte greppa Gud, vi kan inte förstå honom. Men han har gett oss ett användarvänligt gränssnitt. Vi har fått en kontaktyta mellan oss och Guds helige Ande. De här kontaktytorna förvaltas av kyrkan, kyrkan som startades av Jesus och fylldes av Anden. Det handlar framför allt om kyrkans sakrament, om dopet, konfirmationen och nattvarden. Eller när vi firar gudstjänst genom bön och lovsång. Det är användargränssnittet vi har fått som skapar förbindelsen mellan oss och det mysterium vi kallar Gud.

Den helige Ande är den som skapar gränssnittet, som ser till att det finns en förbindelse mellan oss och Gud genom sakramenten. Anden ser också till att det finns en kontinuitet mellan Jesus tid på jorden och kyrkans tid, den tid som vi lever i. Det är Anden som är garanten för den kontinuiteten. Anden ser till att det verk som Jesus startade med lärjungarna att det också fortsätter.

Utan Anden hade Kristi gärning stannat i det förflutna och ingen av oss hade suttit här. Vi hörde om hur hela huset fylldes av Andens vind den första pingstdagen. Nu är det Kyrkans hus det handlar om. Guds Ande uppfyller kyrkan och våra liv vid varje dop och konfirmation. Den fyller hela Kyrkans hus när den heliga nattvarden firas, Guds rikes andedräkt. När vi tar emot brödet och vinet har det förvandlats till Kristi kropp och blod genom Andens medverkan. Fadern, Sonen och Anden, hela treenigheten finns med.