

**Predikan i Hålanda kyrka 2021 av Tobias Bäckström**

## **Midfastosöndagen**

**”Livets bröd”**

**2 Kung 4:42-44**

**2 Kor 9:8-10**

**Joh 6:1-15**

**Ps: 298, 697:1, 667, 444, 738, 700:1, 15:3-4**

Det finns ett uttryck som heter: *att tänka utanför boxen*. Och det beskriver ju när någon lyckas tänka utanför sin egen erfarenhet, utanför de invanda tankebanorna. Det kan leda till att man kommer på helt nya lösningar på gamla problem, lösningar som ingen tänkt på tidigare. Och när det gäller nya upptäckter och uppfinningar så är det intressant att det ofta varit personer som stått *utanför* det aktuella ämnesområdet som kommit med den avgörande lösningen. Annars tänker man ju spontant att vill man hitta en ny typ av till exempel batterier, ja, då anlitar man experter på batterier och elteknik för detta. Men forskning visar att de ofta är *sämre* på att hitta den där helt nya banbrytande lösningen.

Det finns en webbsida som heter Innocentive där olika företag kan lägga ut problem som de vill ha lösta och där vem som helst kan logga in och komma med förslag på lösningar. Istället för att vända sig till forskare och specialister inom ett smalt område så kan därmed människor med alla möjliga utbildningsbakgrunder klura på vad som kan göras.

Den här sidan har varit en succé, ofta är det människor med ett utifrånperspektiv som kan se en lösning som experterna missar. Eller annorlunda uttryckt: det är lättare att tänka utanför boxen, om man inte befinner sig i boxen.

Vi läste nyss om ett problem som Jesus och lärjungarna ställdes inför. 5000 män plus kvinnor och barn var hungriga. De hade inte ätit på hela dagen. Och lärjungarna insåg att de hade ansvar för den uppkomna situationen eftersom de tagit sig dit för att lyssna på Jesus. Så vad skulle de göra?

Ja, Filippos börjar räkna pengar. 200 denarer var deras gemensamma kassa. En hyfsat stor summa pengar faktiskt, men alla dessa människor skulle inte kunna äta sig mätta även om de köpte bröd för alltihop.

Jesus ville ju pröva om Filippos förmåda att tänka utanför boxen. Det gjorde han inte, han utgick från sin erfarenhet, från det han var van vid – hunger mättar man med bröd och bröd köper man i butiker - och han såg därför ingen lösning. Men Jesus hade en helt ny och radikal lösning som ingen av de andra tänkte på.

Ja, Gud tänker långt utanför våra trånga boxar. Vi utgår från det vi är vana vid. Vi försöker lösa våra problem på det sätt som vi gjort tidigare – oavsett hur lyckosamt det var.

Många av oss bär på svårighet och problem. Vissa som kanske tynger mer än andra. Inte minst det senaste året. Det gäller inte bara själva viruset som plågat så många utan även alla

andra effekter som kommit i pandemins spår. Som nedstängningar och att vi inte kan umgås som förr. Och fortfarande har vi våra egna personliga bekymmer som vi bär på. Vad har Gud för lösningar som vi aldrig skulle komma att tänka på? Ja, det kan vi ju inte veta! Vi är ju experter på våra egna bekymmer, och som alla experter ser vi väldigt smalt. Så länge vi ältar ett bekymmer försöker vi lösa det på Filippus sätt. Att överlämna det åt Gud är att hålla möjligheten öppen för Guds lösning.

Filippus fick ju behålla sina pengar, de behövdes inte. Det var inte den utvägen som Jesus var ute efter. Istället blev det lärjungen Andreas som kom dit med en pojke och hans matsäck. Och det var ju, mänskligt sett, en ännu sämre lösning på att bota hungern hos människorna. Ändå var det detta som Jesus valde.

Det finns här ett mönster på hur Gud gör när han handlar utanför våra erfarenhetsramar. För det första så gör han det *inte utan* oss. Jesus hade ju kunnat plocka sten från marken och göra bröd av dem. Istället tar han emot det lilla som han blir erbjuden, fem bröd och två fiskar. Han utgår från oss och våra resurser. Det vi har att erbjuda spelar roll! Filippus tänkte inte utanför boxen, men Andreas gjorde väl ändå det, i viss mån i alla fall. För vad tänkte han på när han kom med pojken och hans matlåda till Jesus? Han måste ju ändå ha tänkt att även om jag inte har en aning om *hur* så kanske Jesus kan göra något av detta. Han höll möjligheten öppen för att ett under skulle kunna ske – en radikal lösning på problemet.

Det är en hållning vi får ta till oss – de begränsade resurser som vi har får vi komma med till Jesus. Vi behöver inte i förväg förstå hur det lilla vi har skulle kunna göra någon skillnad – bara att vi har tro nog att vara öppna för möjligheten. Vi behöver inte beskriva för Gud vad han ska göra – bara lyfta fram våra bekymmer. Även om vi inte förmår tänka bortom vår erfarenhet så får vi lita på att Gud gör det.

Den här pojken bar fram brödet till Jesus som tog emot det och förvandlade det. Han bröt brödet och delade så att det räckte till alla som var där. Samma sak gör vi när vi firar mässa. Vi bär fram brödet och vinet till altaret, räcker fram det till Jesus. Han tar emot och förvandlar det till något större.

När Jesus instiftade nattvarden handlade han utanför boxen. Vi skulle aldrig komma på att låta Jesus vara närvarande i bröd och vin. Om vi skulle tänka ut ett sätt för Jesus komma till oss idag hade blivit något inom vår erfarenhetsvärld. Jesus tänker utanför boxen, han finns utanför vår värld men kommer oss ändå närmare än vi kan ana. Han finns närvarande i nattvarden bröd och vin och när det delas räcker det åt alla.