

Predikan i S:t Peders och Hålanda kyrkor 2022 av Tobias Bäckström

Fastlagssöndagen

"Kärlekens väg"

Ester 4:12-17

1 Tim 2:4-6

Joh 12:20-33

Ps: 135, 543:4, 667, 204, 738, 28

"Vi vill se Jesus!" Det var några greker som kom med detta önskemål till ett par av Jesus lärjungar. Men – det kunde de väl! Det var ju inte så att Jesus var gömd eller förklädd eller så. Ville de *se* Jesus hade det bara varit att gå dit han befann sig och det hade nog inte varit så svårt att hitta honom, för Jesus väckte uppmärksamhet var han än kom. De kunde slå sig ner i hans närhet när han höll sina predikningar och både se och lyssna på honom. Det var många som gjorde detta.

Idag, för oss hade det inte varit en konstig fråga: *"Vi vill se Jesus!"* Vem skulle inte vilja se honom, eller åtminstone någon ängel så man får ett konkret bevis. Oavsett hur troende man är så tror jag att det bland många finns en önskan efter det övernaturliga, en längtan att denna världen inte är allt. Att det finns något bortom.

Det finns ju också många berättelser om människor som faktiskt sett Jesus. Till exempel journalisten Charlotte Rørth som inte var en religiös eller andlig sökare, när Jesus visade sig för henne och talade till henne i en landsortskyrka i Spanien. Något som hon skriver i boken *Jag mötte Jesus*, med undertiteln: *En motvilligt troendes bekännelser*.

Så den önskan *"Jag vill se Jesus"* är det nog många som kan känna igen sig i. Men då kommer vi till det intressanta med Jesus svar. "Stunden har kommit då Människosonen skall förhärligas" och "vetekornet måste fall i jorden och dö". Vad är det för svar på frågan: *"Kan vi få se Jesus?"*

Ett mer logiskt svar hade varit: *"ja, men ta hit de där grekerna så ska de få hälsa på mig. Och vill de ta en selfie så ställer jag naturligtvis upp på det."*

Men ett sådant svar hade *vi*, som lever idag inte haft så stor glädje av. Vi kan ju inte gå fram till Jesus och ta honom i hand. Men även om vi kunnat det, om vi levt på den tiden och kunnat se Jesus, vad hade vi sett? Vi hade sett en judisk man med långt hår och skägg – inte mycket övernaturligt med det. Vid något enstaka tillfälle i Jesus liv sken hans gudomlighet igenom, som vid förklaringsberget, med vid de tillfällena var det bara några få närvarande. De flesta som såg Jesus, såg en vanlig människa och inte så mycket mer.

"Vi vill se Jesus!" Man kan ju *se* på olika sätt. Jag tror inte att grekerna i första hand tänkte att de bara vill betrakta honom. Det handlar nog mer om att de ville *förstå* vem Jesus är. Och då blir också Jesus svar mer begripligt.

För han visar inte bara upp sig utan börjar förklara vem han är och varför han kommit till jorden. *"Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn, men om det dör ger det rik skörd."*

Det var en liknelse som alla kunna känna igen. Det enskilda kornet måste offras, läggas i jorden och dö för att kunna ge liv till nya korn. I denna bild ser vi hela påskens hemlighet. Jesus talar alltså om sig själv och hans död på korset. Hans död var inte ett tragiskt misstag. Det var något djupt meningsfullt. Hans död gav rik skörd, det ledde till liv för oss alla, var och en.

Vetekornets lag eller princip brukar detta kallas: genom död till liv. Men det handlar inte bara om Kristus själv. Det är också en princip som kan tillämpas på oss alla. Jesus säger ju i meningen efter: *"den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han skall rädda det till ett evigt liv."* Här vidgar han principen till att gälla även oss. Det är ett mönster som vi alla får leva efter. Jesus är vetekornet och hans död och uppståndelse visar vägen för oss.

Det ligger något paradoxalt i detta, att den som älskar sitt liv förlorar det. Men för att förstå det måste man förstå meningen med sitt liv. Livets mening måste vara större än livet självt. Jag kan inte bara finnas till för mig själv. Om det bara är mitt egna jag, som är i centrum och det bara är mina behov som betyder något – då kommer jag förlora mitt liv. När det gäller livet gäller det att den som väljer att *leva för andra* kommer rädda sitt liv.

Vill du se Jesus? Se dig då omkring efter vetekornets princip, *för där ser du också Jesus!* Du ser hans mönster i alla som ger av sig själva åt andra. Du ser honom i de människor som värderar andra människoliv högre än sitt eget. Som inte väjer för att göra uppoffringar för att hjälpa andra. Vi kan inte se Jesus med våra fysiska ögon, men överallt där vi ser mönstret för vetekornets lag ser vi också Jesus.

Vetekornen som läggs i jorden dör men bär just därför rik skörd. När vetekornen skördas mals de till mjöl, som blir till bröd och liv för oss människor. Det gäller för allt bröd men framförallt nattvardens bröd. Det är bakat på vanligt vetemjöl men är samtidigt något mycket mer.

För när vi går fram för att ta emot nattvardens bröd så är det inte bara jordiskt bröd som ger jordiskt liv. Nattvardens bröd ger oss det liv som aldrig dör. I nattvardens bröd sammanfaller det jordiska brödet med det himmelska. Det som är bakat av vanliga vetekorn blir ett med Jesus själv, han som är Vetekornet. Han som gav sitt liv för att du ska få evigt liv. *Vill du se Jesus?* Framme vid altaret får du ta emot honom under brödets och vinets gestalt.