

2022-01-14

## Sammanfattning

Här följer en kort sammanfattning av mina fem essäer kring människans ursprung. Jag har undersökt hur man skulle kunna harmonisera evolutionsteorin med bibelns skapelseberättelse med fokus på Adam och Eva, döden och syndafallet.

För att hålla fast vid människans särställning som Guds avbild tror jag att det är nödvändigt att vi talar om Adam och Eva som historiska individer. Biologiskt var dessa en produkt av evolutionen men de skapades som människor (*H. sapiens sapiens*) när Gud vid ett givet historiskt ögonblick gav dem en själ som utgör vårt självmedvetande. Detta harmoniserar med att många forskare talar om att människans språk och beteende måste ha uppstått plötsligt (för ca 70 000 år sedan) även om våra kroppar har utvecklats gradvis under hundratusentals år.

De första människorna föll också i synd, en "händelse" som vi kan kalla syndafallet. Men jag tänker mig detta mer som en process där deras självmedvetande gav dem förmåga att göra moraliska val. De första människorna valde då att själva avgöra vad som är gott och ont. Detta kan ha skett tidigt i deras historia, kanske medan Adam och Eva var de enda *H. sapiens sapiens*. Människan var dock inte "syndfri" förut, hon slog ihjäl, stal och misshandlade och betedde sig allmänt som man kan föreställa att grottmänniskor i förhistorisk tid skulle bete sig. Men detta tillräknades inte dem som synd innan hon blev självmedveten och fick moralisk insikt.

Detta "syndafall" ledde inte till någon förändring i den mänskliga naturen eller skapelsen i övrigt men det finns heller inte mycket stöd för det i bibeln. Att människan skulle haft en förmåga att "inte synda" före fallet är en idé som kommer från Augustinus.

Om evolutionen stämmer så måste döden hela tiden varit närvarande i djurvärlden och det kan inte ha funnits någon tanke att människorna skulle vara ett undantag. Men jag ser inte heller att bibelns texter tvingar oss att tänka att vi var menade att leva för evigt på *denna* jorden. (Om syndafallet inte inträffat)

Det finns frågor som jag inte besvarat. Gud valde att skapa i en process där lidande och död var en del, det är inte lätt att förstå men vi löser inte teodicéproblemet genom att tänka bort evolutionen. Människans levde inte heller ursprungligen i ett paradiskt tillstånd (Edens lustgård) utan beskrivningen av den pekar snarare framåt mot det som komma skall. Jag har heller inget svar på människans höga åldrar där Metusalem toppar med 969 år. Eftersom dessa åldrar delvis hänger kvar även när vi kommer fram till Abraham och bibelns mer konkreta historieskrivning så är det svårt att avfärda dem till en mytologiska urhistoria.

Men man kan inte ha svar på allt och hur jag tänker i framtiden kring dessa frågor har jag ingen aning om nu.

Tobias Bäckström