

Femte söndagen i fastan

”Försonaren”

1 Mos 22:1-14

Apg 4:1-12

Mark 12:1-12

Ps: 442, 543:4, 738, 45, 359

Det finns ju olika typer av husgrunder. Till exempel den gamla torpargrunden där huset vilar på en mur av natursten. Som idag brukar kallas krypgrund. Plintgrund för mindre hus används också. Men vanligast idag när man bygger nytt är väl betongplatta på mark.

Det är ju mycket viktigt med rätt typ av husgrund. En felaktigt konstruerad husgrund kan leda till fuktproblem som sen sprider sig i hela huset. När vi bodde i Osby hade vi till exempel ett hus med krypgrund som skapade vissa problem för oss. Problemen kan börja i grunden men det stannar inte där, utan förr eller senare kommer det att påverka hela byggnaden.

I dagens läsningar, episteln och evangeliet, talas det om husbyggare. Nu vet jag inte exakt hur de byggde hus på den tiden men det verkar ändå inte skilja sig så mycket från idag. Då som nu var grunden viktig men en särskild betydelse hade hörnstenen. Att få rätt sten där men precisa 90-gradiga vinklar var viktigt, inte bara för att undvika fukt och mögel utan för att få rätsida på hela husbygget. De andra stenarna rättades in efter den.

Poängen är att både med husgrunden och hörnstenen så är det där allt börjar. Det är inget som syns så mycket utåt ändå är de avgörande för hur bra och tillförlitligt husbygget resten av huset blir.

Vad har du för grund i ditt liv? Vad bygger du ditt liv på? Precis som med husgrunder är det viktigt med en väl genomtänkt grund för hur du lever ditt liv.

Idag pratar vi ofta om värdegrund. Det brukar fokusera på moral och etik och sammanfattar en organisations gemensamma värderingar. Skolor brukar ha en viss värdegrund, men även företag och andra organisationer och alla som ingår i den organisationen förväntas omfatta värdegrunden.

Kan man då säga att Jesus är vår värdegrund som kristna? Att han är vår moraliska förebild som vi som kristna förväntas leva efter. Ja, delvis är det förstås så, men samtidigt är det så mycket mer med Jesus. Visst finns moral och etik med i bilden i att vara kristen. *”Allt vad ni vill att människorna ska göra för er ska ni också göra för dem”* är till exempel en moralisk princip som Jesus har gett oss.

Men kristen tro är ingen morallära. Man ska ju faktiskt vara schysst mot andra oavsett om man är kristen eller inte. Och grunden för ditt liv måste vara djupare än bara hur man ska leva, vad som är rätt och fel. Grunden för ditt liv handlar om det som ger dig *mening* och *mål* i livet. Tänk då att det du bygger ditt liv på – det måste vara större än livet självt. Meningen med ditt liv är något du måste *upptäcka* och *ta emot som en gåva*, det är inget som du själv kan konstruera.

Meningen med att göra olika saker är ju alltid större än saken självt och pekar vidare mot något utöver sig själv. Meningen med till exempel laga mat är ju att äta. Och gärna då tillsammans med andra i en måltidsgemenskap. Att bara laga mat och sen slänga den – det är ingen mening med det. Och så kan man fortsätta – allt jag gör i livet syfta vidare mot något annat. Meningen med något finns alltid i ett större sammanhang.

Med livet som helhet då? Vad syftar det till? Det är här grunden för ditt liv kommer in i bilden. Det är inget du kan bygga själv utan något du får ta emot. Grunden för ditt liv är större än livet självt.

Gud har gett oss Kristus, han blev människa som vi, han blev det för vår skull. Genom Jesus kan vi nå fram till Gud, som är det yttersta målet och meningen med våra liv. Jesus är grunden, genom att bygga på honom så får våra liv mening.

Men det finns ju ett allvarligt budskap här också. Husbyggarna ratade hörnstenen. De kunde inte skilja på sådant som bara duger att kastas bort och det som är av verklig kvalitet. Och därmed så slängde de bort det viktigaste av allt. Tydligen är Jesus något man kan välja bort, att följa Jesus är ett aktivt val.

Jag har här talat om husbygget som syftande på våra liv. Men det är även en bild av kyrkan och då tänker jag inte bara på kyrkan som ett bygge av sten och murbruk. Kyrkan är alla som genom dopet har fogats in som levande stenar i Guds stora tempelbygge på jorden. Och där är alltså Kristus hörnstenen, den som allt började med. I kyrkan är vi en del av samma gemenskap som Jesus själv. Dopet är grunden för att tillhöra honom och vi möter honom i bön och sakrament. Genom att låta våra liv, våra personliga husbyggen införlivas i Guds stora husbygge får våra liv mål och mening.