

## Predikan i Skepplanda och Hålanda kyrkor 2021 av Tobias Bäckström

### 4 söndagen i advent

#### *"Herrens moder"*

**Sef 3:14-17**

**Fil 4:4-7**

**Luk 1:30-35**

**Ps: 480, 697:6, 658, 164, 112, 422**

Den här dagen är en glädjens dag. Det börjar redan i den första läsningen: *"Jubla dotter Sion, ropa ut din glädje, Israel!"*. Det var så profeten Sefanja hälsade Jerusalems invånare på sin tid, de kunde jubla eftersom Herren Gud bodde hos dem. Och i andra läsningen uppmanade Paulus de kristna i Filippi att glädja sig: Herren är ju nära. Och i evangeliet kom ju ängeln till Maria med ett glädjebudskap: hon skulle föda en son, den Högstes son, en kung i Davids efterföljd.

Så jag hoppas att ni ska känna er glada nu när vi närmar oss jul, även om det är så mycket som ska hinnas med. Men vi närmar oss firandet av Jesu födelse. Varje nyfött barn brukar ge föräldrarna mycket glädje, men just det här barnet kommer glädja så många fler.

Ängels hälsning till Maria anknyter till profeten Sefanja och andra ställen i Gamla testamentet. *"Jubla dotter Sion"* sa profeten. Och här är hon, dotter Sion, en ung kvinna i staden Nasaret. Det visste förstås inte Sefanja, men han var profet och profeterade om saker som skulle förverkligas först många hundra år senare.

Jungfru Maria är den som förkroppsligar Israel. Hon är den heliga dottern Sion. I Israels historia talas det flera gånger om en rest, en helig återstod av Israel som Herren sparar. En rest som inte avfallit till avgudadyrkan och som bär arvet vidare och som Gud kan använda för att börja på nytt. Maria är denna återstod, det sanna Israel. I henne låter Gud bli början på något nytt.

Detta nya är Jesus, en ny skapelse, den nya människan. Tecknet för detta är jungfrufödseln. Jungfrufödseln är ett Guds tecken vars mening är att frälsningen inte kommer från människan. Innebörden av att Jesus föddes av en jungfru är att detta är helt och håller Guds verk. Det är Gud som handlar när han frälser oss.

Och samtidigt, när Gud frälser oss behöver han vår medverkan! Precis som han behövde en kvinnas medverkan när hans son skulle födas! Maria behövde säga ja till Guds frälsning, men det måste också vi! Eller – vi måste inte. Vi är fria att säga nej. Frälsningen kommer från Gud men det sker inte om vi inte säger ja till Guds erbjudande.

Maria är alltså en bild av Israel, det sanna Israel genom vilken nu Messias blir född. Men hon är också en bild av kyrkan. Paulus talar om att kyrkan är som en kropp med olika delar där vi alla behöver varandra. Och denna kropp är Kristi kropp. Maria är ju mor till Kristus, Kristi kropp och är följaktligen därmed också mor till Kyrkan.

Så Maria är en bild av Israel, av kyrkan men också en bild, en *förebild* för varje enskild troende. I tro och tillit sa hon ja till uppdraget, på ett mer fullkomligt sätt än vad någon annan hade klarat. Hon vittnar för oss om den tro som vågar allt utan några garantier. Som inte kräver något i gengäld, utan den tro som endast vill följa Guds vilja.

Det betyder inte att denna tro är utan frågor. "*Hur skall ska detta ske?*" frågade hon ju ängeln. Men lägg märke till att hon inte frågade: "*Hur ska jag klara detta?*" Den tro som leder till tvivel är den där man själv är i fokus, där det handlar om vad jag ska åstadkomma vad jag ska göra. Marias fråga gällde inte vad hon skulle göra. För henne var det en självklarhet att det inte var hon som skulle åstadkomma något. Hon förstod att detta var något som hon måste *låta ske*. Det som ankom på henne var att ta emot det som Gud ville ge.

Så är det också med vår tro. Om vi ser det som något som vi ska prestera så lägger vi snarare hinder för Gud än underlättar för honom. Tron är istället en gåva som Gud vill ge oss och har vi svårt att tro så kanske vi ska låta bli att själv *försöka* tro och istället bara bli stilla och låta det ske. Tron är en gåva som Gud vill ge oss.

Sista söndagen innan jul så är det Maria som får vara huvudperson, hon som bar Guds Son till världen och som gjorde det möjligt för Gud att bli människa. Hon är porten för Kristus. Vi kanske tänker att ingen har väl ändå kommit närmare Gud än Maria, som bar honom i sitt eget sköte. Men när vi tar emot nattvarden, så tar vi under bröd och vin emot Kristi kropp och blod på ett ännu mer konkret sätt. Kristi kropp och blod, blir ett med våra kroppar, Jesus får födas i vårt inre.

Maria är en bild av Israel och av kyrkan. Maria är också en förebild för oss. Dels för att hon sa sitt ja till Guds uppdrag, men också en förebild i själva uppdraget. Vi är också kallade att låta Jesus födas i vårt inre, bära fram Jesus och göra honom synlig i världen.