

## Predikan i Skepplanda kyrka 2024

### Andra söndagen efter trefaldighet

*”Livets källa”*

**2 Mos 33:18-23**

**Ef 1:7-14**

**Joh 2:1-11**

**Ps: 246, 697:6, 436, 204, 15**

Miraklet som (nästan) alla missade, skulle man kunna sätta som rubrik på den här texten. Vi befinner oss på en bröllopsfest i Kana, och Jesus, tillsammans med hans mor och lärjungar, var inbjudna. Under festen tog vinet slut. Kanske var det en fattig familj och så tog gästerna för sig mer än vad de räknat med.

Vinet är i både Gamla och Nya testamentet en symbol för glädje. De har inget vin – sa Maria till Jesus. *”De har ingen verklig glädje.”* kunde hon ha sagt. Om inte Jesus får vara källan i ditt liv får du ingen verklig glädje.

Vad gör du om den djupa inre glädje i ditt liv tar slut? Gör som Maria. Stillsamt går hon till Jesus och säger, ”de har inget vin”. Detta påpekande rymmer mycket djup och visdom. Maria konstaterar bara fakta, hon börjar inte instruera Jesus vad han skall göra, *hur* problemet ska lösas lämnas åt honom.

Här har vi mycket att lära när det gäller bön. Vi tror ofta att vi vet precis hur våra problem ska lösas och vi är snabba med att lägga fram en rad förslag till Gud. Och så blir vi besvikna för att Gud inte gör precis så som vi tänkt oss.

Jesus gav ju ett lite märkligt svar till Maria: "Låt mig vara, kvinna. Min stund har ännu inte kommit." Här måste ju finnas en förhistoria mellan Jesus och hans mor som vi inte känner till. Vi kan ju konstatera att Maria uppenbarligen redan nu visste att Jesus hade en undergörande förmåga, och att hon ville att han skulle använda sig av den. Men Jesus säger: nej, det är inte dags ännu.

Men Maria lyssnar inte på det utan uppmanar tjänarna att göra det som han säger åt dem. Och vi ser hur Jesus utför miraklet ändå. Trots att han sagt att stunden för detta inte var inne. Men på moderns bön, som vi sjöng i psalmen, låter han undret ske. Bön är på riktigt, Gud lyssnar på våra böner. Och det finns ingen han lyssnar mer på än sin mor Maria!

Sex stenkärl på vardera 100 liter fylldes med vatten. Plötsligt hade de så mycket vin att det skulle räcka till alla bröllop i Kana under åtskilliga år. Men - ingen annan märkte det! Ingen utom tjänarna. Och så Jesus själv och hans mor förstås.

Det påminner om julens mysterium – när Guds son föddes så var det ingen i Betlehem som märkte det eller visste om det heller. Ingen utom herdarna som kom och hyllade barnet.

Hur många under är vi med om utan att märka det? Hur många mirakel går oss förbi utan vi tänker på det? Alla gästerna fick smaka av vinet, utan att veta om ursprunget. Den här berättelsen lär oss att ofta kan underbara saker och händelser inträffa mitt framför våra ögon utan att vi förstår det.

Men varför såg inte Jesus till att det var fler som där och då fick veta det? Ja, en sak kanske berodde på detta, att hans *stund* inte hade kommit. Det var ännu inte dags!

Det hjälper ju inte mycket att demonstrera mirakler om folk inte är redo för att ta till sig innebörden – och det var inte bröllopgästerna i Kana. Hade de förstått vad som verkligen hänt hade de bara sett en möjlighet att få gratis och gott vin – men inte sett bortom undret, sett vad det pekade vidare på. Sett *tecknet* i undret. För när Jesus gör under är det för att människor ska komma till tro – och är man inte redo för det hjälper det inte med hur många under man än kan få se. Tiden är inte mogen, ens stund har inte kommit!

Syftet med Jesus under är aldrig att skapa sensation. Det här undret blev offentligt först när lärjungarna förstod symboliken i det och kunde förklara detta. Då blev det meningsfullt och ledde till att människor kom till tro.

Men vad är då tecknet i detta under? Ja vi som lever idag har lättare att förstå, det bröllopgästerna inte hade förstått.

Johannes nämner Jesus stund sju gånger. De flesta gånger handlar det om att Jesus stund *inte* har kommit. När det närmar sig påsk så ville fariséerna och översteprästererna flera gånger gripa honom, men de kunde inte eftersom hans stund inte var inne. Johannes bygger upp en spänning och en förväntan: *vad handlar Jesus stund om?* Och svaret kommer när han och lärjungarna samlades för en sista måltid. Då visste Jesus att hans stund hade kommit. Nu var tiden inne!

Vad hände vid den sista måltiden med lärjungarna? Jo, då instiftade han nattvarden, och där finns vinet åter med. Jesus stund handlar om att han ska lämna världen, hans död och uppståndelse. Och bröllopet i Kana syftar fram till detta, till den sista måltiden för lärjungarna och nattvardens måltid för oss.