

Sexagesima

Predikan i Osby kyrka, 11 febr 07

”Det levande ordet”

Joh 7:40-52

Några i hopen som hörde detta sade: "Han måste vara Profeten",⁴¹ och några sade: "Han är Messias." Men andra sade: "Inte kommer väl Messias från Galileen?"⁴² Säger inte skriften att Messias skall vara av Davids ätt och komma från Betlehem, byn där David bodde?"⁴³ Så blev hopen oenig om honom.⁴⁴ Några ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom.

⁴⁵När deras folk kom tillbaka frågade översteprästerna och fariseerna: "Varför har ni inte tagit hit honom?"⁴⁶ De svarade: "Aldrig har någon människa talat som han."⁴⁷ Då sade fariseerna till dem: "Har ni också blivit vilseledda?"⁴⁸ Finns det någon i rådet eller bland fariseerna som tror på honom?"⁴⁹ Men den stora hopen, som inte kan lagen, den är förtappad."⁵⁰ Nikodemos, som själv satt i rådet och som tidigare hade sökt upp Jesus, sade:⁵¹ "Inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör?"⁵² De svarade: "Är kanske du också från Galileen? Se efter i skriften, så skall du finna att ingen profet kommer från Galileen."

Vem är han? Det är en fråga som ställdes av hopen av människor kring Jesus. Det var en fråga som man brottades med på den tiden och som fortfarande engagerar människor idag. Vem var han? Vem är Jesus? Olika förslag kastas fram. Profet, Messias eller bedragare.

Nog är det fascinerande att samma fråga är aktuell än idag, efter 2000 år. Jesus har man aldrig kunna avföra från dagordningen och bara det är ett starkt tecken på att han var något mer än en vanlig människa.

Fortfarande så läggs det ju fram avhandlingar och böcker med olika förslag. Ett förslag som kommit nyligen är att Jesus egentligen är Paulus, ett kanske något originellt förslag med tanke på att så många andra betonat hur olika Jesus och Paulus är.

Att frågan: "Vem är han?" fortfarande är rykande aktuell visar att det är omöjligt att komma runt honom. Det var det inte på Israels tid och det är det inte idag heller. Några bland dem som lyssnade på Jesus insåg att han måste vara sänd av Gud. Andra menade att han var ute i helt andra syfte. Men lägg märke till att ingen är neutral till honom. Ingen rycker på axlarna efter att ha hört honom predika och tänker att "det där var ju fint sagt men nu måste jag syssla med annat". Många närmade sig Jesus med nyfikenhet, men när man började förstå vad hans undervisning gick ut på

så ställdes man förr eller senare inför ett vägval. Antingen förkastade man honom eller blev man hans lärjunge, ingen var likgiltig.

Jesus kom med oerhörda anspråk. Han gjorde anspråk på att vara den enda vägen till Fadern, till Gud, ja han hävdade att han är ett med Fadern.

Och inför sådana anspråk så finns det egentligen bara två möjliga förhållningssätt. Antingen faller vi ned och tillber honom, eller så korsfäster vi honom. Om vi tror att det finns ett neutralt mellanläge så lurar vi oss själva.

Det fanns visserligen de som försökte vara neutrala och slippa ta ställning. Pilatus till exempel, var en av dem. Han ville ju egentligen inte döma Jesus, men han frigav honom heller inte rakt av. Han ville bli av med problemet så han skickar honom till Herodes.

Men Jesus kom tillbaka, Herodes skickade tillbaks honom. Pilatus kunde inte hålla honom ifrån sig. Till slut tvingades han ta ställning och vi vet ju vad han gjorde.

Men inte ens att döda honom hjälpte. Inte ens detta blev en slutlig lösning på problemet Jesus. Han kom tillbaka med förnyad aktualitet.

Så är det även idag, det finns så många människor som skjuter frågan ifrån sig, som inte vill ta ställning, som menar att han var säkert en intressant person, men har inget med mig att göra. Och långa perioder i livet så kan det fungera.

Men hur många gånger som helst kan man inte bordlägga frågan. Jesus kommer förr eller senare tillbaka med förnyad aktualitet.

Det handlar här inte om att det är vi som söker oss fram genom att ställa frågor. Nej, det är vi som söks, frågan ställs till oss och det är vi som är svaret skyldiga.

Frågan vem Jesus är måste besvaras, och den måste besvaras av varje enskild människa. Ingen kan svara på frågan åt någon annan. Svaret på frågan leder ju fram till en tro eller en icke-tro på Kristus. Och eftersom tron är en relation så kan ingen annan tro åt mig. Var och en måste ta ställning.

Bästa sättet att göra det är att själv lyssna till honom, även om man skulle göra det med ett kritiskt sinnelag. I evangelietexten så fanns det ju en grupp som var utsända av fariséerna för att gripa Jesus, men dessa vände tomhänta hem. Och när de får frågan varför de inte hade fört med sig Jesus så blev svaret: "Aldrig har någon talat som han!"

Vi kan nog förstå fariséerna frustration när till och med folk från deras egna led kom till tro på Jesus. Men dessa var alltså från början kritiska till Jesus. Vi kan föreställa oss hur de stannar upp när de närmar sig honom och skeptiskt lyssnar till det han säger. Men trots att de från början var kritiska så kommer de ändå till tro.

Hur man närmar sig Jesus är alltså inte de viktigaste, om det är av nyfikenhet eller fientlighet. Huvudsaken är *att* man närmar sig honom. Ordet från Gud är nämligen levande, det lever sitt eget liv och när det får fäste i oss så kan vi inte alltid kontrollera det.

Fariséerna sökte ju inte upp Jesus, de skickade några andra. Kanske de inte vågade, kanske de var rädda att upptäcka att det skulle ligga något i det som han sa, ett korn av sanning eller rent av Sanningen själv. Jag får ibland den känslan när någon med emfas försöker hålla Jesus-frågan ifrån sig. Då kan det mycket väl vara en människa som nästan är övertygad. Hon är egentligen fångad på kroken och sprattlar nu vilt för att komma loss.

Jesus ord lever sitt eget liv, det man tidigare såg som obegripligt kan senare, när det fått verka istället bli själva meningen med ens liv. Därför är det viktigt att vi utsätter oss för det, lyssnar till honom, vad han har att säga oss. Sen om vi finner det svårt att förstå, eller rent av inte gillar det vi hör, det är inte det viktigaste. Har vi bara fått höra kan vi också bli fångade av Ordet och komma till tro.