

## Predikan i Kyrkhults kyrka 2010 av Tobias Bäckström

### Kristi Förklarings dag

#### *”Jesus förhärligad”*

**2 Mos 34:27-35**

**2 Kor 3:9-18**

**Mark 9:1-13**

#### **Jesus förvandlades**

Idag, på Kristi förklaringsdag, så öppnas en flik av himmelen för oss. Tillsammans med tre av hans närmaste lärjungar så får vi se Jesus som han är i den himmelska verkligheten. Här dras slöjan undan och de får se hur Jesus förvandlas framför dem, de får blicka in i treenigheten själv. De får se sin Herre och Mästare som ”Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud” som vi uttrycker det i den Nicenska trosbekännelsen.

Guds heliga ljus måste döljas för oss vanliga syndare och så skedde med Jesus under den mesta tiden då han vandrade på jorden. De flesta förstod säkert att det var något speciellt med honom men de såg inte hans gudomliga ljus. Det var dolt i hans mänskliga kropp.

Men nu rycks alltså slöjan undan och de får se honom som är A och O, begynnelsen och änden. Jesus förvandlas, som Markus skriver på grekiska: ”metemorphothe”. Jesus genomgår en metamorfos. Det är kanske inte så underligt om lärjungarna blir skräckslagna. Ändå så springer de inte därifrån, de flyr inte utan stannar. Jag tror att ordet skräckblandad förtjusning bäst uttrycker vad de kände.

Det är Markus som skriver, och han har fått det berättat av Petrus. Och det finns en rad detaljer i texten som visar det är ett ögonvittne som berättar. Han beskriver hur Jesus kläder blev så vita som ingen blekning i världen kan göra kläder. Oavsett hur mycket klorin man håller i tvättmaskinen. Och Petrus förvirrade reaktion och känslor beskrivs på ett sätt som visar att han måste ha varit med själv. Det är inte den torra rapporteringen som skulle ha varit fallet om någon skulle ha skrivit ned en vandringssägen. För lärjungarna var det viktigt att poängtera att det verkligen hände: Jesus förvandlades inför dem.

#### **Lärjungarnas liv förvandlades**

Men det var nog inte bara Jesus som förvandlades. Jag tror att även lärjungarnas liv förvandlades efter den här stunden. Förklaringsdagen blev för dem ett före och ett efter. De behövde denna inblick i de gudomliga hemligheterna som de fick här. Just dessa tre skulle senare vara med Jesus i Getsemane. De fick följa med längre än de andra, de fick se Jesus plågas i sin bönekamp. När Jesus, med öppna ögon, gick mot sitt lidande och död, så blev denna händelse, Jesus förvandling något de behövde hålla fast vid för att ändå någonstans behålla sin tro.

Lärjungarna var bara fattiga fiskare. Ändå skulle de besegra en värld. De var alla rädda om skinnet. Men ändå skulle de frimodigt utan rädsla gå ut och berätta evangeliet, trots det motstånd som de stötte på.

Förklaringen är att de hade låtit sig förvandlas. De hade sett den gudomlige Jesus bli förvandlad och denna förvandling hade smittat av sig. För dessa tre blev det ett före och ett efter. Nu skulle ingenting mer bli sig likt.

### **Nu vill Jesus förvandla dig**

Men nu vill Jesus förvandla även dig. Kanske vi höjer på öronbrynen, kan det verkligen finnas en koppling mellan den förvandling som Jesus genomgick och som väntar oss? Ordet metamorphothe som både Markus och Matteus använder för att beskriva det som hände på förklaringsberget, är ovanligt i nya testamentet. Men det används två gånger av Paulus. Dels i Rom 12:2 där han skriver: ”Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar”. Andra gången han använder metamorphothe är i dagens episteltext: ”Alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild”. Det kan inte bara vara en tillfällighet, säkert har Paulus Kristi förvandling i tankarna när han talar om vår metamorfos. Så djärv är han att han använder samma ord. Men vad är det för förvandling som det handlar om? Jo, vi ska förvandlas till en och samma avbild, alltså bli lik Jesus.

Jesus förvandlades på ett ögonblick. Det skedde på en gång då han kom upp på berget. Vår förvandling går inte lika fort. Det sker gradvis. Många gånger märker det vi inte själva. Och det slutliga, fullkomliga förvandlingen väntar efter detta livet.

Hur går då förvandlingen till? Är det vi själva som skall få oss att skina? Hur gör vi våra liv lysande? Jo, vi ska ta bort slöjan. Paulus skriver ju att det är de som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet som förvandlas.

För judarna, som Paulus talar om, så handlar det om att de inte ville läsa Mose lag i ljuset av Kristus. Gamla testamentet handlar ju om att Messias skall komma. Men när han väl kom så missade de honom. De hade för mycket förutfattade meningar om hur denne Messias borde vara, de läste skriften med en slöja för ansiktet.

Även idag så har många en slöja av förutfattade meningar om bibeln och kyrkan som hindrar många att tro på Kristus. Men det vi behöver fråga oss, det är: vad är vår slöja? Vad är det som vi inte vill se? På vilket sätt lurar vi oss själva? Det behövs mycket mod för att våga rannsaka sig själv. Det kanske till och med är så att den vi har lättast att lura är just oss själva.

Men tar vi bort slöjan och låter oss utsättas av Guds påverkan så kommer en förändring att börja ske. Kanske till att börja med utan att det märks. Men den fortsätter in i himmelriket. Det känns svindlande att tänka att samma förvandling som glimtade fram på förklaringsberget väntar även oss. Men det är så Paulus uttrycker det: ”Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren.”

En flik av himlen öppnades och lärjungarna fick blicka in i det som väntar. De såg och de trodde. Och de har berättat detta vidare till kommande generationer, för att vi, som inte ser, ändå ska tro.

Låt oss nu stämma i den nicenska trosbekännelsens ord.