

Predikan i Kindaholms församling 2017 av Tobias Bäckström

Nyårsdagen

"I Jesu namn"

Klag 3:22-26

Apg 10:42-43

Joh 2:23-25

Ps: 196, 204, 399, 191

Vi har nu gått in i *Anno Domini* 2017. *Anno Domini* betyder Herrens år. Varje år efter Jesus födelse betecknas som ett Herrens år, ett år då Herren lever. Och eftersom Jesus besegrade döden kommer det *aldrig* ett år som *inte* kan beteckna *Anno Domini*.

När han föddes inleddes en ny tidsålder, en ny era. Åren vittnar om honom, åren som ju har fått namn efter Herren, precis som profeterna och apostlarna vittnar om honom. Vi lever mitt i denna tidsålder och för varje år som går kan vi lägga till ytterligare ett Herrens år.

Men synonymt med Herrens år talar vi traditionellt också om *Nådens år*. För varje Herrens år får vi också ett *Nådens år*. När Jesus föddes kom nåden, nåden som är en Guds gåva till oss människor, Guds frälsning som kommer till oss av nåd. Och ju fler år vi får desto mer nåd! Det är som "Jeremia skriver i sina Klagovisor: "Herrens då tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny." Nåden varar lika länge som tiden, den varar alltså all-tid.

Det blir lätt att vi tänker att ett år som har gått, att när det är slut, att vi i någon mening då har förlorat det. Det finns ju inte längre, 2016 har upphört. Är då varje år som gått ett förlorat år? Ja, om det inte hade varit för Guds nåd hade det varit det.

När vi tänker på året som gått finns det alltid saker vi ångrat och saker som vi borde gjort, saker som vi planerat men som inte blev av. Men det betyder inte att det är förlorat, av nåd ger Herren dig ett nytt år. Åren är inte något som *går* utan något som *kommer*.

Det finns en bok som heter: "Det är aldrig försent att få en lycklig barndom" skriven av Ben Furman. Han gör upp med föreställningen att olyckliga händelser och omständigheter i barndomen på ett ofrånkomligt sätt präglar resten av våra liv. Det förflutna är en resurs som du kan använda dig av, även svårigheter kan bli en tillgång.

Även till synes förlorade år, kan det bli vunna år, men inte utan vidare. Till skillnad från Ben Furman vill jag lägga till Guds nåd som medel i denna förvandling. Genom nåden kan vi ta bitterhet över händelser i det förflutna och förvandla det till något gott. Saker som blivit fel kan rättas till. Våra tillkortakommanden kan göra oss mer ödmjuka och förlåtande mot andra. Ja, till och med synden kan vändas till sin motsats, när vi kommer till Gud med detta och tar emot hans nåd och förlåtelse. Vi får *lämna* det gamla istället för att låta allt *bli* vid det gamla.

Herrens nåd är något som förvandlar åren. Genom Guds nåd kan vi se så mycket ur ett annat perspektiv. Innebörden av begreppet nåd är att det *aldrig är för sent*. Jag får hela tiden nya

chanser. Jag får ju ständigt ny tid som Gud ger mig, tid av nåd. Det som inte blev av 2016 kan jag göra 2017.

Ja, det är inte försent ens *efter* det att något har inträffat. Precis som Ben Furmans boktitel säger kan även olyckliga saker i det förflutna vändas till något gott, med hjälp av Guds nåd.

”Se, jag gör allting nytt” säger Jesus i Uppenbarelseboken. Ja till och med det som varit kan bli nytt, det kan ses i ett nytt ljus: i Kristi ljus. Allt kan bli nytt, inte för årskiftets skull utan för Jesus skull. Det är därför som vi får börja det nya året i Jesus namn. Hans namn är en viktigare startpunkt än ett nytt år. Nyårslöften brukar sällan ge något, trots allt är det helt godtyckligt att vi har lagt årsskiftet just här, den första januari. Det hade lika gärna kunna vara ett annat datum.

Men Jesus namn är inte godtyckligt, när vi försöker ändra på saker vi i våra liv *i hans namn* har det bättre chans att lyckas. Till Jesus kan vi också återvända, när vi misslyckas. Ett datum kan vi inte återvända till. 1 januari 2017 har passerat imorgon och kommer aldrig åter. Om vi avgav ett nyårslöfte idag och det skulle gå så illa att vi bryter det imorgon så måste vi vänta ett helt år innan vi kan förnya det igen.

Jesus är alltså inte bara en startpunkt, han är också en utgångspunkt som vi ständigt kan återvända till. Dagligen kan vi vända om till Jesus. I hans namn kan vi leva i ständigt förnyelse. Vid hans sida får vi leva varje datum under året.

Det är ju det säkraste vi kan veta om 2017, att vi kommer göra misstag då också. Det kommer inträffa saker som vi inte räknat med, i det privata livet såväl som i världspolitiken. Vi råar inte över så mycket, oavsett om det gäller det lilla eller det stora. Ja, inte ens de riktigt mäktiga har så stor kontroll över saker och ting som sker.

Men med detta sagt få vi återkomma till att 2017 ändå är ett *Anno Domini*, ett Herrens år, han har året i sin hand. 2017 får du därför ta emot ur Guds hand, det är Guds gåva till dig, en gåva av nåd.

För varje år som går, är du närmare Gud, han kommer till oss i tiden. Han kommer i Jesu namn. Han vill komma till dig den här gudstjänsten. Han kommer till dig genom bönen och genom ordet. Och han kommer i nattvardens bröd och vin.