

## Predikan i Kyrkhults kyrka 2013 av Tobias Bäckström

### Midfastosöndagen

**”Livets bröd”**

**2 Mos 16:11-18**

**1 Petr 2:1-3**

**Joh 6:24-35**

**Ps: 298, 252, 75, 157:3-5**

Vad är en människa? Är hon bara en hög med molekyler, en kropp som består av olika föreningar av kol, syre och väte? Och som i så fall bara är i behov av kolhydrater och proteiner för att leva.

Eller är människan något mer än detta? Har människan också en ande, en själ och som också behöver näring? Och finns det något mer än detta livet? Det är saker som avhandlas i dagens evangelium.

Det börjar ju bra: folket söker Jesus. De hade fått uppleva ett fantastiskt mirakel. Jesus hade mättat 5000 män, plus kvinnor och barn, med bara fem bröd och två fiskar. Nu söker de efter honom, de vill ha mer. För tänk om man hade en sådan som Jesus, då skulle man aldrig mer behöva gå hungrig, man skulle inte ens behöva arbeta för brödfödan. Folket resonerade alltså som om detta livet var allt. Bara människan får bröd, så har hon fått allt hon behöver för att leva. Ja, folket sökte Jesus, fast gjorde de det? Var det inte istället bröd som de sökte?

Vad söker människor idag? Är det inte samma sak: man söker bröd för detta livet: välfärd, materiell standard, en bra pensionsförsäkring. Men söker man något mer? Har man förstått att människan är mer än bara molekyler? Söker man även det som vår själ behöver?

Efter dopet i Jordanfloden, när djävulen frestar Jesus så uppmanar han honom att förvandla sten till bröd. Tänk, han skulle ju kunna utrota världssvälten på det sättet! Men Jesus svar blev: ”Människan ska inte bara leva av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun”. Bröd behöver vi för att leva, men vi behöver också leva av Guds ord och det är faktiskt viktigare. Det viktigaste i livet får inte komma i skymundan.

Och det var ju det som skedde när Jesus nu faktiskt gjorde det som djävulen föreslog i början, och förvandlade bröd till 5000 män. Det viktigaste skymdes av allt bröd. Folket såg brödet men inte det som brödet symboliserade. Ju mer bröd man fick desto mer ville man ha och desto mindre var man intresserad av det Jesus försökte säga dem.

För det Jesus gjorde var ett tecken. Han hade vävt in ett budskap i händelsen. Miraklet var inte bara en praktisk lösning att lösa matproblemet, när det nu inte fanns några butiker i närheten. Nej, Jesus ville något med det som han gjorde. Men de såg de inte, trots att budskapet var där mitt framför ögonen på dem.

Hur kunde de missa det, kan vi undra? Ja, folket såg inte tecknet därför att de inte var *intresserade* av det. De ville ha bröd och de kunde se att Jesus kunde ge dem det i obegränsad

mängd. Därför sökte de honom och eftersom de inte sökte något annat så såg de inte det andra. Därför missade de tecknet, budskapet som Jesus ville ge dem.

Frågan är, vad vi missar för tecken? Vi kanske inte har varit med om samma sorts spektakulära händelse. Men kan Gud vilja tala med oss genom livets händelser på olika sätt? Ser vi detta? Om vi missar budskapet eller inte beror alltså på vad vi tittar efter och vad vi är intresserade av. Vi söker det som vi vill ha. Är det något som vi inte bryr oss om så kan vi missa det, fast det finns mitt framför våra ögon.

Folket sökte Jesus för att de ville ha mer bröd, men inte det som brödet symboliserade. Budskapet som Jesus vill ge människorna var att brödet som han gav dem var ett tecken på livets bröd, brödet som kommer ner från himlen. Alltså Jesus själv. Vi behöver vanligt bröd också men livets yttersta mål är inte det materiella, att överleva fysiskt. Livets mål är det eviga livet, och då måste vi söka det bröd som ger oss det, livets bröd.

”Jag är livets bröd” säger alltså Jesus. Varför väljer han just brödet som tecken på vem han är? ”Jag är Livets bröd”. Ja, kan det tydligare sägas att vi människor lever av Guds ord. Vi som lever idag, efter nattvardens instiftande, vi kan lättare se vad brödundret symboliserar. Vi kan tydligare se tecknet än vad folket kunde göra då. Brödundret pekar fram mot nattvarden och nattvarden är ett uttryck för att vi människor lever av Jesus själv. Vi har inte något liv i oss själva, vi har inte skapat oss själva och vi kan inte uppehålla oss själva. Vi behöver hjälp utifrån, medel för att bli vid liv: livsmedel. Och när det gäller det eviga livet så livsmedlet Jesus. Livet tar vi emot som en gåva från honom.

Så när Jesus säger ”Jag är Livets bröd” visar han att han är vårt livsmedel. I nattvarden gör han sig till mat och dryck för oss. Detta är ett så stort mysterium att vi aldrig helt kan förstå det eller begripa det. Vi kan bara ta emot det i tro.

”Vi lever inte bara av bröd utan av varje Ord som utgår ur Guds mun.” Jesus är Guds Ord den som har utgått ifrån Gud. Vi behöver också vanligt bröd för att leva, men viktigare är Guds Ord som ger oss det eviga livet. Den som äter vanligt bröd blir hungrig igen, men den som kommer till Jesus ska aldrig mer hungra och den som tror på honom ska aldrig mer törsta.