

**Predikan i Kyrkhults kyrka 2014 av Tobias Bäckström**

## **Fastlagssöndagen**

***”Kärlekens väg”***

**Höga V 8:6-7**

**2 Kor 5:14-21**

**Mark 10:32-45**

**Ps: 135, 656, 28, 73, 738**

I fornkyrkan, hos kyrkofäderna, så var den bibelbok som det predikades mest över; Höga Visan. Ingen annan bibelbok blev föremål för så mycket utläggning och förkunnelse. Därför kan man tycka att det är lite märkligt att det i vår svenska evangeliebok bara finns en enda text ur Höga Visan, nämligen idag på den tredje årgången på Fastlagssöndagen.

Men att den förekommer just idag är ingen tillfällighet, när temat är kärlekens väg. Idag påbörjar Jesus sin vandring mot Jerusalem. Han slår in på den väg, kärlekens väg, som ska leda honom till ett kors. Och han är väl medveten om vad som väntar honom. Redan från början så förvarnar han lärjungarna om detta, även om de inte vill förstå. Och det kan inte vara enkelt för dem att förstå, hur kan någon frivilligt söka sig till ett kors? De kan inte ta in det Jesus säger, de har inte facit som vi har som lever på andra sidan påsken. Man kan undra varför han berättar i förväg. Säkert var det för lärjungarnas skull, för att de skulle veta, när det väl skedde, att det inte var en elak slump. Utan att Jesus hade allt under sin kontroll; han visste vad han gjorde. Men kanske också för sin egen skull: när man ska företa sig ett svårt beslut kan det vara viktigt att förankra detta hos andra. Jesus var fast besluten och han behövde lärjungarnas stöd för att gå den svåra vägen.

När vi hör ”kärlekens väg” så kanske vi tänker på någon annan väg, en något mer lättsam. Vad har kärlek med kors att göra? Men om vi går tillbaks till Höga Visan så tycks den mena att det finns en koppling mellan kärlek och död. Kärlek liknas vid döden. Kärleken är lika stark och obevlig som döden.

Ur vårt mänskliga perspektiv är ju döden något som övervinner allt. Hur mäktig en människa än är så kan hon inte undfly döden. Med olika medicinska hjälpmedel så kan vi visserligen skjuta upp vår död några år, men förr eller senare är den ifatt oss. Det finns ingen människa som är starkare än döden.

Men kärleken är också något som övervinner allt. Kärleken är den som vinner i längden, som vinner över hat och ondska. Och ur Guds perspektiv är kärleken starkare än döden, som ger livet en fortsättning efter döden.

Och det finns en koppling mellan kärlek och död på mer än ett sätt. Att älska är ju att dö en smula, när man älskar flyttas fokus från mig själv till den andre. Den andres liv blir viktigare än mitt liv. Och då kommer vi till kopplingen mellan kärlek och död. Kärlek dragen till sin yttersta spets visar sig när man är beredd att dö för den man älskar. Som Jesus säger i Joh 15:13: ”Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner.”

Den kärleken hade Jesus. Vägen till Jerusalem kallas Kärlekens väg, eftersom han inte väjer för slutmålet, för korset. Han var beredd att dö för vår skull.

Tillbaks till Höga Visan så liknas kärleken även vid en flammande eld, en ljungande låga, eller en Herrens låga, som man också kan översätta det.

Den Helige Ande liknas ofta vid en eld. Vid den första pingsten, så kom Anden över lärjungarna i tungor av eld över var och en.

Elden värmer och renar, Guds kärleks eld vill rena oss som guldet renas från allt slagg i elden. Slagget, det är allt det som drar oss bort ifrån Gud, som får oss att förlora fokus på det viktigaste.

Vi har nu en period av fasta framför oss och syftet med fastan är just att hjälpa oss att hitta vårt fokus. Att fokusera på Gud så att vi inte distraheras av saker omkring oss.

Blir vi tända av Guds kärleks eld, blir vårt inre berört av Gud själv, så blir vi inte lika lätt distraherade eller oroade av omständigheter omkring oss. Då kan mäktiga vatten inte svepa bort oss. Guds kärlekslåga är en evig låga som onskans alla vattenmassor inte kan släcka ut.

”Om en man gav allt han ägde för kärleken, vem skulle ringakta honom?” avslutas texten ur Höga Visan. Och naturligtvis är det så, vad glädje har den rike av alla sina pengar om han inte får leva med den han älskar?

Men kärlek kan inte köpas för pengar, en människas hjärta kan man inte muta sig till. För att det ska det vara äkta kärlek måste hon ge det till dig frivilligt.

Därför kan inte heller Guds kärlek köpas eller förtjänas. Den kan bara tas emot i tro. Det betyder inte att den är billig. Den är visserligen gratis, för oss, men inte för Gud. Den kostade honom sin son livet.

För den som insett hur dyrbar Guds kärlek är är valet mellan den och alla jordiska ägodelar lätt. Den som är beredd att offra allt för den kärleken är den verkliga vinnaren, och ingen skulle klandra honom för hans val.

Kärlekens väg är ingen enkel väg, men går vi in på den så kan vi vara förvissade om att vi inte är ensamma. Det finns en som gått före oss och som går med oss. Låt oss bara inte tappa fokus så att vi låter oroligheter runt omkring få oss att tappa modet. Låt oss den här fastan ställa in vårt fokus på Gud.