

## **Predikan i Kyrkhults kyrka 2011 av Tobias Bäckström**

### **Den helige Mikael's dag.**

#### **”Änglarna”**

**1 Mos 28:10-17**

**Upp 12:7-12**

**Joh 1:47-51**

**Ps: 16, 483:1-3, 726, 702**

Natanael satt under fikonsträdet, det var favoritplatsen för den fromme juden när han skulle studera skrifterna. Även om vi inte vet så mycket om Natanael så kan vi ändå dra en del slutsatser om honom. Förmodligen var han väl beläst i skrifterna, han läste för att han sökte svar. Han läste om den kommande Messias och ville veta vem han var. Så kommer Filippus rusande till honom och entusiastisk berättar vem de har mött, honom som det står om i Mose lag och profeterna. Natanael tvekar: ”Kan det komma något gott från Nasaret?” ”Följ med och se” säger Filippus och det är nu som Jesus möter honom i dagens evangelium.

Jesus såg rätt igenom honom, han kände honom, innan de hade setts. ”När Filippus hämtade dig, satt du under fikonsträdet”. Då förstår Natanael att hans sökande var över. Den som han läst om i skrifterna stod verkligen framför honom: ”Du är Guds son och Israels kung”. Han förstod att Jesus verkligen var Messias, han hade inte svårt att bli övertygad. Och Jesus lovar att än större saker ska han få se. ”Ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och ner över Människosonen”.

Vi vet inte vad det var för text som Natanael satt och läste. Men det kanske var just dagens gammaltestamentliga läsning: berättelsen om hur Jakob i en dröm får se en stege rest mot himlen. Jakob var på vandring, på flykt undan sin bror Esau, när han i Betel slår läger för natten. I en dröm får han se en stege rest mot himlen med Guds änglar som stiger upp och ner för den, och Herren Gud överst på stegen. Efteråt när han vaknar säger Jakob: ”Här är himmelens port, och jag visste det inte”. Tänk att man kan övernatta i himmelens port utan att veta det! Guds närvaro fanns på denna plats på ett alldeles särskilt sätt, men Jakob insåg inte detta förrän efteråt.

När nu Jesus talar med Natanael så är det uppenbart att han använder den här berättelsen som bakgrund: ”Ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och ned över Människosonen”. Om Natanael precis har läst om detta så förstår han poängen, det Jesus vill ha sagt. Ibland är det det som inte sägs som är det viktigaste och Jesus utelämnar något. Han säger inget om himlastegen, som änglarna klev på i Jakobs dröm. Nej, Jesus har bytt ut himlastegen mot Människosonen. Bilden blir lite märklig om man ser framför sig hur änglarna klänger på honom. Men det är tydligt vad han menar: det är Jesus som är himlastegen. Det är han som är himmelens port, det är hos honom Guds närvaro finns på ett alldeles särskilt sätt.

Men precis som Jakob som övernattade i Betel, utan att förstå eller märka vad det var för plats, så är det inte givet att man förstår eller märker vem Jesus är.

Det finns en osynlig värld bortom vår verklighet som vi inte alltid förstår eller märker. Idag är ju temat änglarna. När vi hör om det så kanske vi främst tänker på små knubbiga varelser som vi hade som bokmärke som barn. Eller så tänker vi på tavlan med två barn vid ett farligt stup med en skyddsängel bakom. Dessutom så har ju änglatemat blivit populärt i TV- och filmindustrin. Och där är det faktiskt inte bara de gulliga änglarna som vilar på moln som på vore det dunkuddar. Många filmänglar har drag som mer liknar stridsängeln Mikael som strider mot draken i dagens epistel.

Allt av detta behöver inte vara fel. Men änglar är något mer än ett bra material att använda till manus i TV-serier. Änglar är också en verklighet. De är andliga varelser, skapade av Gud, precis som vi människor. De har olika uppgifter: dels är det deras uppgift att förrätta den himmelska gudstjänsten, precis som vi utför den jordiska gudstjänsten. De tillber och lovprisar Gud, ständigt dag och natt. Och egentligen så sammanfaller vår jordiska gudstjänst med den himmelska. Varje gång vi kommer till kyrkan för att fira mässa så deltar vi i denna gudstjänst under en timmes tid, som annars pågår oavbrutet, dag och natt.

Det andra uppdraget som änglar har är att vara Guds budbärare. Det är det som ängel bokstavligen betyder: budbärare. I bibeln så förekommer det många gånger då änglar kommer med bud till människor. Och det är inte alltid som folk förstår att de har fått besök av just en ängel, i likhet med Jakob som missade att han övernattade mitt i himmelens port.

Men änglar har också som uppgift att delta i kampen mot det onda. Mot ondskans furstar som Mikael's strid mot draken är ett exempel på. Det pågår en strid mellan Guds rike och drakens rike och änglarna bistår Gud i den kampen.

I vårt rationella samhälle räknar man sällan med detta. Det är det som syns som finns, syns det inte finns det inte. Men det finns en osynlig värld bakom vår synliga. Det gäller även denna gudstjänst, det finns en osynlig himmelsk dimension av den. Precis som Jakob befinner vi oss mitt i himmelens port, precis som Jakob är det inte alltid vi märker detta. Men denna osynliga verklighet är lika verklig som den synliga.

Det är Jesus som är himlastegen, det är han som är vägen till Gud. Natanael hade studerat honom i skrifterna och han kände igen honom när träffade honom: ”Du är Guds son, du är Israels kung”.

Han finns närvarande här idag, känner vi igen honom? Han kommer oss till mötes i vår gudstjänst, genom vår tillbedjan och framför allt, i nattvarden. I nattvarden ser vi vin och bröd, det är den synliga verkligheten. Det vi inte märker, men som vi får tro är att i brödet så finns Kristus närvarande, himmelens port, Vägen till Gud.