

Predikan i Kindaholms församling 2016 av Tobias Bäckström

6 sönd. efter trefaldighet

”Efterföljelse”

Amos 7:10-15

1 Thess 2:1-8

Matt 16:24-27

Ps: 177, 280, 784, 752

Hur ska vi göra för att få fler efterföljare? För att få fler kristna, fler som vill följa Jesus? Ja, hur brukar kyrkan göra? Oftast handlar det om att på olika sätt sockra budskapet. Vi diskuterar hur man ska kunna ”locka” folk till kyrkan. Då brukar det stanna vid att vi ska slipa ner trösklarna, tona ner det som är kontroversiellt och svårt och hålla sig till det enkla. Jag läste till exempel en rubrik i kristen tidningen: ”Bytte Yoga mot Jesus – fick inre harmoni.” Nog låter det lockande för de som sysslar med Yoga, kanske Jesus är bättre på att ge mig det jag vill ha, i detta fall: inre harmoni.

Tänk om rubriken istället varit: ”Bytte Yoga mot Jesus – fick allvarliga problem och svårigheter i livet”. Vi skulle nog tro att rubriken hörde hemma i en direkt *antikristlig* tidning. Ett tidningsorgan för en organisation som vill få *färre* människor att bli kristna.

Men ändå stämmer ju det senare bättre med det Jesus säger i dagens evangelium. ”Om någon vill följa mig, måste han förneka sig själv och ta sitt kors”. Och då ska vi komma ihåg att det där med kors är ju för oss något vi lätt förstår i bildliga termer, medan det på Jesus tid var något högst konkret och faktiskt också en reell risk man kunde råka ut för. Så vad vill Jesus? Skrämma bort människor från tron?

Jesus är realist och han sysslar inte med falsk marknadsföring. Som kristen kan man inte förvänta sig att ens liv ska vara ett segertåg den här sidan hans återkomst. Tvärtom, kan vi räkna med problem och svårigheter som följd av detta.

Men Jesus säger också något mer: ”Den som vill rädda sitt liv ska mista det, *men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det.*”

Att rädda sitt liv, är det inte detta många försöker på olika sätt. Genom att satsa på sig själv och förverkliga sina drömmar. Det kan vara genom Yoga eller något annat, genom olika tekniker och metoder vill man få inre harmoni och höja nivån på lyckan. När jag bläddrar genom en bokklubbstidning så handlar flertalet böcker om personlig framgång på olika plan. Människor vill rädda sina liv och då blir allt inriktad på en själv. Det gäller att lyckas, antingen det nu handlar om att vara vacker, bli rik eller leva i harmoni med sig själv.

Och då säger Jesus om allt detta: är det detta du strävar efter så kommer du mista det. Har du fokus på dig själv och att lyckas för egen del så kommer du förlora ditt liv.

Vi är ju också skapade för men än bara oss själva. Vi är skapade för andra och framförallt för Guds skull. Blir man då upptagen med sig själv lever man till slut ett förkrympt liv.

Men att förneka sig själv? Vad kan det innebära? Låter det inte hårt? Tankarna går till munkar i medeltida kloster som späker sig själva lever sina liv i askes.

Men Jesus menar inte att vi ska leva i något slags självskadebeteende. *Att förneka sig själva*, jag tänker att det också handlar om *att glömma sig själv*.

Och jag tror att vi alla har erfarenhet av att det som man klamrar sig fast vid, det som man till varje pris inte vill mista, det kan gå förlorat *just eftersom* vi griper om det. Ett enkelt exempel är ju när vi försöker komma på något som vi har glömt. Vi tänker febrilt och letar i vårt minne men ju mer vi anstränger våra hjärnceller desto avlägsnare blir det vi försöker komma på.

Men när vi slappnar av och tänker på något annat så kan det oväntat dyka upp i hjärnan. Så är det med livet självt.

Att söka lyckan för lyckans *egen skull* leder inte till lycka. Det är bara Gud som är värd att sökas för sin egen skull. Därför händer det paradoxala att när slutar sätta oss själva och vår egen lycka främst, när vi förnekar oss själva, för att följa Jesus, då kommer vi också att finna livet. Det vill säga om *du mister livet för att leva för Gud, då kommer Gud leva för dig*.

Jesus vill ha dig helt och hållet. Du kan inte ha Gud som en bisyssla, ett intresse bland andra. Istället måste Gud bli vår högsta prioritet och allt annat komma i andra hand. Det tar tid att vara kristen, nämligen: *all* tid. Du kan inte ta ut ett par timmar i veckan som du ger åt Gud, istället ska du ta Gud och låta honom finnas med i all din tid. Gud vill att du ska låta honom genomsyra hela din vardag och finnas med i dina vardagsysslor. Vad du än gör, oavsett om du tvättar bilen eller går till jobbet, så låt det ske till Guds ära. Låt det ske med Gud för ögonen för att tjäna honom.

Tillbaks till exemplet när vi tänker febrilt för att försöka komma på något som vi glömt. Det är först när vi flyttar fokus från själva saken som vi finner det vi söker. För att finna livet måste vi alltså flytta fokus. Vi måste flytta vårt fokus från oss själva och våra liv till Jesus. Det är när vi griper om vårt liv som vi mister det, men släpper vi taget och öppnar oss så kan vi ta emot livet som en gåva från Gud. Han ger oss inte bara livet, han ger sig själv till oss och lever sitt liv i oss. Som idag när får du öppna din hand och ta emot Kristus i form av bröd och vin.