

4 sönd. i advent

Predikan i Visseltofta kyrka 21 dec 08

"Guds moder"

Luk 1:46-55

Då sade Maria:

"Min själ prisar Herrens storhet,

47 min ande jublar över Gud, min frälsare:

48 han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.

Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:

**49 stora ting låter den Mäktige ske med mig,
hans namn är heligt,**

**50 och hans förbarmande med dem som fruktar honom
varar från släkte till släkte.**

**51 Han gör mäktiga verk med sin arm,
han skingrar dem som har övermodiga planer.**

**52 Han störtar härskare från deras troner,
och han upphöjer de ringa.**

**53 Hungriga mättar han med sina gåvor,
och rika skickar han tomhänta bort. 54**

**55 Han tar sig an sin tjänare Israel
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham
och hans barn, till evig tid."**

Jesus är ju kung, alla kungars kung. Han är den utlovade Messias, Davids Son, som folket sjunger den första advent. Det fanns ju en stark förväntan om att Messias, en ny davidisk kung som skulle komma för att regera landet. Nu var Jesus en betydligt större kung än vad de förväntade sig, han var mer än en jordisk kung: en himmelsk kung.

Men om nu Jesus är kung, vem är då drottning? En kung brukar ju alltid ha en drottning. Jesus var ju inte gift han hade ingen gemål, finns det då ingen drottning?

För att få svar på den frågan kan vi gå till gamla testamentet och läsa om Israels monarki. Kungarna på den tiden kunde ha flera fruar, Salomo hade ju rent av hundratals, men ingen av dem var drottning. Den som ärades med drottningtiteln var istället kungens mor, i Salomos fall: Batseba. Och det framkommer på många ställen att dessa drottningar långt ifrån var några galjonsfigurer. Att vara drottning var ett ämbete vid sidan av det konungliga. Hon hade betydligt mer inflytande än vad hon skulle haft enbart som kungagemål.

I 1 Kung 2:19-20 får vi en inblick i hur det kunde gå till i hovet i främre orienten på den tiden. Det är Batseba som kommer in för att tala med Salomo å en annan persons vägnar:

När Batseba kom in till kung Salomo för att tala om Adonia reste sig kungen och gick henne till mötes och hälsade henne vördnadsfullt. Sedan satte han sig och lät ställa fram en stol åt kungamodern på sin högra sida. [20] "Jag har en enda liten bön till dig", sade hon, "avvisa mig inte." - "Säg vad du önskar, mor. Jag skall inte avvisa dig."

Vi kan lägga märke till att Salomo reser sig när hon kommer in. Reser sig för en annan gör man ju av respekt för denne. Och kungen reste sig inte för vilken undersåte som helst. Kungamodern var i själva verket den enda person som kungen reste sig för. Han gick också fram och hälsade vördnadsfullt och lät ställa fram en stol åt henne på sin högra sida. Och när Batseba lägger fram sitt ärende svarar han: "Säg vad du önskar mor. Jag skall inte avvisa dig."

Ändå är det Salomo som är kung, han behövde inte lyda Batseba. Det är hon som sitter på hans högra sida, inte tvärtom. Men när hon talar för en annan person så tillmötesgår han henne, för att han vill, av kärlek till henne.

Utifrån detta förstår vi nu vem som är drottning vid kung Jesus högra sida. Jesus var Davids son precis som Salomo. Och precis som i hans fall så är det Jesu mor som är drottning: Maria. Och precis om Jesus är en himmelsk konung och ingen jordisk så är Maria en himmelsk drottning.

Vi kan se en nästan parallell händelse till Salomo och Batseba med Jesus och Maria. Jag tänker på bröllopet i Kana. Precis som Batseba så sökte Maria upp sin son å en annan persons vägnar. Hon la fram några andras bekymmer för honom, i detta fall att vinet hade tagit slut för värden. Och utan att egentligen ha fått någon bekräftelse från honom att ha skulle ta itu med saken så går hon till tjänarna och ber att de ska följa Jesus instruktioner. Hon räknade alltså med att Jesus inte skulle avvisa henne.

Som himlarnas drottning så är hon inte bara en galjonsfigur utan inflytande. Nej, hon är den som är allra närmast sin Son, hon sitter vid hans högra sida. Och hon vet att ha lyssnar till henne och gärna vill tillmötesgå hennes önskningar, eftersom han älskar henne. Maria är vår främste förebedjare i himlen.

Rubriken för den här dagen är ju "Herrens moder". Hon är mor till Gud själv. Men hon är också vår moder.

Vi är ju Jesu bröder och systrar, av nåd så har Gud adopterat oss. Han har inte bra förlåtit oss vår synd och skuld, han har upptagit oss i sin familj.

På grekiska heter bröder "adelphos" och ordagrant så betyder det "från samma sköte". Det betyder att vi är syskon genom att vi delar samma mor. Broderskap grundar sig på moderskap. Om vi nu är adelphos, bröder och systrar till Jesus så måste vi alltså ha samma mor. Vi är alla barn till himlarnas drottning. Som kristna har vi inte bara en jordisk mor utan

också en himmelsk. Och det är som vår mor som hon företräder oss och ber för oss i himlen.

Det var Maria som gav oss Jesus, genom henne kom frälsningen in i världen. Hon blev utvald av Gud att förmedla Guds frälsning, hon blev utvald för alla människors skull. Hade hon inte sagt ja till uppdraget att föda Guds Son så hade Jesus aldrig blivit född.

Så här precis innan jul så stannar vi upp inför Maria, och hennes viktiga uppdrag. Vi får vörda henne precis som Jesus gjorde, och vi får alla sträcka på oss, vi har ju kungligt blod i våra ådror, vi som är barn till en drottning, himlarnas drottning.