

# Tredje söndagen i påsktiden

Predikan i Osby kyrka 26 april 2009

”Den gode herden”

## Joh 10:1-10

**"Sannerligen, jag säger er: den som inte går in i fårfallan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. 2Men den som går in genom grinden är fårens herde. 3För honom öppnar grindvakten, och fåren hör hans röst, och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. 4När han har släppt ut sina får går han före dem, och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. 5Men en främling följer de inte, utan springer ifrån honom, därför att de inte känner igen främmande röster." 6Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade.**

**7Sedan sade Jesus: "Sannerligen, jag säger er: jag är grinden in till fåren. 8Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. 9Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete. 10Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.**

Jag minns en gång som barn när vi var hos en fårägare för att titta på hans får. Fåren befann sig ute på bete, inhägnaden var stor och det var ganska långt till fåren. Så han som hade hand om dem började ropa på fåren för att vi skulle få se dem på lite närmare håll. Min första tanke när han ropade var, att det där kan väl ändå inte fungera. Skulle verkligen fåren bry sig om att han stod där och hojtade?

Men nästan omedelbart kom responsen. Fåren upphörde med sitt betande, började bräka och sen kom de skuttande från alla håll och kanter. Snart hade vi en stor skock får som trängdes och knuffades andra sidan stängslet.

Och det intressanta var att det hjälpte inte att vi andra ropade. Vi provade det senare men då fick vi inte mycket till reaktion.

Men de där fåren fanns ju ändå bakom stängsel, de var inhägnade och där upphör likheten med hur fårskötseln gick till på Jesus tid. Då var det bara på nätterna som de blev instängda i fårfallan och då bara för att skydda dem mot nattens fasa. Men på morgonen släpptes de ut och inte till en inhägnad. De gick faktiskt helt fritt. Som vi hörde i evangeliet: "När han släppt ut sina får, går han före dem och fåren följer honom." Jesus ger här en beskrivning av hur fårskötseln faktiskt gick till. Herden kunde leda fåren över ganska stora områden, från betesmarker där det var extra

saftigt gräs, till vattenkällor med härligt, friskt vatten. Så fåren på den tiden levde ett mycket friare liv, utan koppel och stängsel.

Men vad var förutsättningen att det skulle fungera? Jo, att de kände igen herdens röst, lyssnade på honom och följde honom.

Låt oss tänka oss att fåren inte alls följde herden. Utan att de, så fort de kom utanför fårfällan, gav sig av åt olika håll, hela högen. Utan herden skulle de inte hitta till de bästa betesplatserna och vattenkällorna och framförallt blir de inte skyddade mot rovdjur och andra faror. En skingrad hjord utan herde skulle snart duka under.

Så det är ju ganska klart att om fåren hade betett sig på det viset så skulle de inte dröja länge innan herden hade travat iväg till närmaste bygghandel och köpt ett antal hundra meter fårstängsel. Något annat hade inte fungerat.

Förutsättningen för frihet är alltså att friheten inte missbrukas. Det gäller för fåren men det gäller också för oss. Berättelsen om fåren och den gode herden är ju en berättelse som handlar om oss och Jesus själv. Det är han som är den gode herden och vi är fåren i hans hjord. Och om vi missbrukar vår frihet och hittar på saker som vi inte borde göra, då kommer vi snart få vår frihet kringskuren. Frihet förutsätter ansvar, använder man friheten till att göra vad man vill så kommer man snart hamna i en ny sorts fångenskap. Ungefär som ett får som springer bort från hjorden och herden som lätt kan falla ner i en klippskrev eller fastna i ett taggigt buskage. Gud ger oss frihet, han tvingar oss inte att följa honom, men missbrukar vi vår frihet så kommer vi snart att förlora den.

Det är alltså bara om fåren verkligen lyssnar på herden och följer honom som de slipper stängslet. Och fåren följer herden därför att de känner igen hans röst, läste vi.

Fåren känner alltså igen herdens röst. Det tas liksom bara för givet att de gör det. Men hur fungerar det i praktiken. Hur lär vi känna Jesu röst?

Jag skulle vilja säga att det är en viss skillnad mellan Jesu röst och Jesu ord som finns i bibeln. Man kan naturligtvis märka herdens röst i orden, men bibelns ord kan också sönderhackas, ryckas ur sitt sammanhang och dissekeras så till den grad att herdens röst helt försvinner. Att läsa bibeln utan att lyssna efter rösten är ganska meningslöst.

Herdens röst finns även utanför bibeln. Jag kan tänka, även om jag inte är så kunnig när det gäller fårens beteende, att fåren kan lära av varandra. Yngre får lyssnar på de äldre som har hört och känner igen herdens röst sen många år. Och så förstår de vem de också ska lyssna efter.

Vi kan alltså lyssna på varandra som kristna, vi kan lyssna på dem som har stor vana att lyssna efter Jesus, som har gjort det i många år.

Det kan vara så att vi hamnar i sammanhang där vi omedelbart känner oss hemma, även om det är första gången som vi är där. Det kan vara i mötet med en viss person som vi, utan att vi kan sätta fingret på det, kan uppleva en dragning till det himmelska. Jesu röst är mer än ord, även om rösten också finns i orden.

Följer vi herden så leder han oss till platser där det finns bete, där vi kan få näring. Även vi behöver näring för att kunna leva. Vi behöver vanlig mat för kroppen och vi behöver andlig mat för vårt andliga liv.

Idag bjuds du fram till nattvardsbordet för att ta emot Kristus, herden själv, under bröd och vin. Nattvardsfirandet är inget som vi själva har hittat på, det är inget mänskligt påfund. Det var Jesus själv som började med det. Nattvarden är en gåva som han har gett till sin kyrka, till oss här i Osby idag. Det är här i hans kyrka vid nattvardsbordet som vi hör herdens röst i orden: för dig utgiven och för dig utgjutet.