

## Predikan i Kyrkhults kyrka 2014 av Tobias Bäckström

### 3 söndagen i påsktiden

*"Den gode herden"*

**Jer 23:3-8**

**1 Petr 5:1-4**

**Joh 10:22-30**

**Ps: 59, 252, 558, 297**

Det här året brukar ju kallas för supervalåret, vi har ju snart val till Europaparlamentet och till hösten blir det val till Sveriges riksdag, kommuner och landsting. I samband med detta har media gett ut olika valkompasser på nätet. Aftonbladet och SVT har till exempel sammanställt var sin valkompass där man ägnar några minuter med att klicka i svar på ett antal frågor och sen får man veta vilket parti som bäst stämmer överens med ens uppfattning. Frågorna gäller till exempel om vi ska inför euron, om vi ska ha kvotering i bolagsstyrelser m.m. Man kan också kryssa i om de olika frågorna är viktiga för en eller inte.

Jag tror inte att de är valkompasserna kommer att avgöra valet men det är ju underhållande för den som är politiskt intresserad. Problemet för mig var att jag fick olika partier rekommenderade beroende på vilken valkompass jag använde mig av. Och när jag tittade närmare så insåg jag att det kunde bero på att frågorna skiljde sig ganska mycket mellan Aftonbladet och SVT. Skillnaden i frågor gav olika utfall i vilket parti som bäst ansågs passa för mig.

Det här visar ju hur viktigt det är att ställa de rätta frågorna för att komma rätt. Utgår man från en viss typ av frågor så får man ett parti rekommenderat för en och andra frågor ledde åt ett annat håll. Dessutom förändrades resultatet om man kryssade i om frågan var viktig för en eller inte. För så är det naturligtvis: man kan ju ha en bestämd uppfattning i en viss fråga men det behöver inte betyda att det är en viktig fråga som avgör var jag lägger min röst. Men vill man hitta rätt, inte bara när det gäller EU-val, utan också hitta rätt i livet, så måste man börja med att ställa de rätta frågorna. Det är frågorna som leder en framåt och den som inte ställer några frågor får inga svar.

Det gäller alltså även livets frågor: vilka frågor ska jag ställa, och, framförallt: vilka frågor är viktiga? Det är här jag måste börja innan jag börjar söka efter relevanta svar. Livets frågor har vi nog alla ställts inför: vad är meningen med livet, vad händer när vi dör och finns det mål och mening med allt? Men är frågorna viktiga för dig eller viftar du bort dem, är det andra frågor som kommer i förgrunden och stjälar uppmärksamheten. Då kan det vara viktigt att ta ett steg tillbaka och fundera på vilka frågor som är viktigast.

I dagens evangelium så hörde vi om hur Jesus gick omkring i templet när ett gäng fariséer dyker upp. Det står att de omringade honom. De är verkligen på hugget: nu ska han inte komma undan: "Är du verkligen Messias?" frågar de honom aggressivt.

Är det något fel på frågan de ställer? Nja, jag tycker nog att frågan är högst relevant och viktig. När vi har med Jesus att göra så är den viktiga frågan: *vem* är han? Det är faktiskt viktigare än vad han gjorde eller sa. Men man anar att de redan vet svaret på frågan. De frågar inte för att de vill lära sig något nytt: de har redan bestämt sig: Jesus är en bluff och inget som Jesus säger kan få dem att ändra sig. De ville bara sätta dit honom.

Återigen till de där mer eller mindre bristfälliga valkompasserna: vad gör man om man får ett parti rekommenderat som man verkligen inte hade tänkt rösta på? Jag kan nog tänka mig att de flesta rycker på axlarna och håller sig till det parti som man alltid röstat på, för man "vet" ju i alla fall vilket som är bäst. Alltså: ställer man frågan för att få bekräftat det man redan visste, eller ställer man frågor för att vill lära sig något nytt? Är det det senare måste man vara beredd på oväntade svar och våga utmana sina egna fördomar.

Jesus ger inget rakt enkelt svar på frågan om han är Messias. Nej, varför skulle han, de "visste" ju redan svaret. Han börjar istället tala om *varför* de inte tror. Han lägger alltså ingen energi på att försöka övertyga den som inte det inte går att övertyga.

Jesus talar istället om lyssnande. "Mina får lyssnar till min röst", säger han. Vi vet ju alla hur olika man kan lyssna. Man kan lyssna på en annan för att finna skäl att kritisera denne. Och man kan lyssna för att man vill lära känna den andre.

Hur lyssnar vi då på Jesus? Och ur kan vi urskilja hans röst bland andra? Det finns ju så många röster som drar åt olika håll.

Vi kan lyssna till den Gode herdens röst i bibeln, i evangelierna Vi hör den i kyrkan och i vårt samvete. "Jag känner mina får" säger Jesus. Ja, Gud känner oss alla långt innan vi kommit på tanken att söka honom. Han känner oss bättre än vad vi själva gör.

Men det handlar inte bara om att lyssna, utan också att följa. Fåren lyssnar och följer. Och den som vill tillhöra honom får det eviga livet som gåva. Jesus inte bara ger sitt liv *för* oss utan *till* oss. Jesus säger i dagens evangelium: "Jag ger dem evigt liv". Och det eviga livet är inte något som vi får i en framtid någon gång, efter vår död eller vid Jesus återkomst. Det eviga livet har jag redan här och nu om jag lever i en relation med herden och lyssnar till honom.

Jesus är den gode herden som ger sitt liv till oss. Vi ska snart gå fram och ta emot Jesus själv i bröd och vin. Så mycket utlämnar han sig för oss att han ger sig själv, sitt liv, till oss. Vi lever av honom, tar emot hans liv och får så evigt liv.