

2:a sönd. i advent.

Predikan i Osby kyrka, 5 dec 2004

3:e årg. evangelium, Markus 1:14-15

När Johannes hade blivit fångslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap ¹⁵och sade: "Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet."

Vad är egentligen tid? Det är på en gång något självklart och samtidigt ogripbart. Tiden rinner i en jämn ström som sanden mellan våra fingrar, utan att vi kan stoppa den eller påverka den. Tiden är något som vi alla har exakt lika mycket av. Mängden pengar varierar från individ till individ, men tiden är densamma. Alla har vi lika mycket tid.

När vi ibland säger att vi har ont om tid så bör vi fundera ett ögonblick över vårt förhållande till tiden. Hur kan man ha ont om tid? Det kommer ju hela tiden ny tid, i en takt av 60 minuter per timme.

Kanske det är vår oförmåga att inse att allt har sin tid som gör att vi uttrycker oss så. Saker och ting måste få ta sin tid, men ibland vill vi inte ge något eller någon den tid den behöver.

Att invänta någon tills den är färdig kan vara en tålmodsprövande men nyttig övning. Särskilt som förälder gäller det att ge barnen den tid den behöver. Om vi till exempel skyndar på våra barn på morgonen, vilket jag har allt för lätt att göra, så ger vi dem för lite tid, och då kan hela dagen bli förstörd. Då är det bättre att vänta in dem även om det kryper i kroppen.

Nu säger Jesus: "Tiden är inne..." Det vill säga: Nu är det dags! Gud har alltså väntat in den rätta tiden, han har väntat på att tiden ska bli mogen innan han lanserar sitt budskap.

För man kan ju faktiskt fråga sig varför han väntar så länge. Redan i första mosebok, direkt efter syndafallet så utlovas en frälsare, kvinnans säd. Men det skulle alltså dröja tusentals år innan löftet uppfylldes! Varför? Ja svaret är att det är först nu som Tiden är inne.

Timingen är väldigt viktig för Gud. När han låter Jesus födas och börja proklamera sitt budskap så är det viktigt att de sker vid precis rätt tid.

Och jag tror att vi har mycket att lära här. Att vi väntar in den rätta tiden, att vi inte förivrar oss. Då kan vi lätt förstöra saker och ting som annars hade kunnat bli bra.

Hur lätt är det är det till exempel inte att vi kommer med goda råd till andra, råd som kan vara hur välmenande som helst, men vi kommer med dem för tidigt, innan den andre är mogen för det, och då blir det bara värre. Vi har fel timing.

När Gud kommer till oss, till dig och mig, så är han noga med att vänta in den rätt tiden. Han kommer inte för tidigt innan vi är mogna för det. Då skulle det bli som med det välmenande rådet, det skulle göra mer skada än nytta.

Grekiska språket har två ord för tid. Dels ordet kronos. Kronos är tiden som vi vanligtvis upplever den. Tiden som går att mäta i timmar, minuter och sekunder. Tiden som vi i bästa fall förvaltar efter vår bästa förmåga. I värsta fall upplevs kronos som en slavdrivare som jagar oss med almanackan som piska.

Men nu använder inte Jesus ordet kronos, när han säger att tiden är inne. Han använder ordet kairos.

Kairos är något annat. Det handlar om en speciell tid som är förankrad i evigheten, i det tidlösa. Du har säkert någon gång stått hänförd vid en vacker solnedgång, då du upplevt att tiden stått still. Ja då har du upplevt just kairos, att evigheten har gjort nedslag i tiden.

Och det är denna tid som är inne: Guds eviga Nu.

Men även ordet "inne" behöver förtydligas. Jesus använder ett ord som snarare betyder fylld. Tiden är uppfylld, fullbordad. Tiden är fylld av Guds närvaro. Tiden är komplett! skulle man också kunna översätta det. Tiden är färdig!

Tänk er ett pussel, där alla berättelserna i Gamla testamentet har lagt sina bitar, och profeterna har lagt sina bitar. Och nu kommer Jesus och lägger den sista biten, den viktigaste, som gör pusslet komplett. Jesus var tvungen att vänta till sist med den här biten: han fick invänta tills de andra bitarna var lagda.

Men även fortsättningen på Jesu ord: "Guds rike är nära", är inte helt lätt att översätta. Det grekiska verbet betyder närma sig, men det står i perfekt. Guds rike har närmat sig. Det finns en dubbelhet över ordet: Guds rike både har och inte har kommit. Det tycks vara så att Guds rike har kommit men samtidigt så väntar vi på något mer. Vi väntar på Guds rikets slutliga genombrott. För att använda en bild: vi har receptet men middagen är ännu inte lagad.

Vid Jesus andra ankomst, vid hans återkomst, då kommer Guds rike att bryta in med makt och härlighet, då kommer det inte att vara fördolt som nu. Då kommer vi få äta av den måltid som är dukad för oss.

Guds tid är Nu. När Jesus uppmanar oss att omvända oss och tro på evangeliet så är det aldrig försent att göra det. Och samtidigt så är det inget som vi får vänta med. Gud har alltid i världen, men vi har ingen tid att förlora. Nu, när vi hör hans röst får vi omvända oss till honom. Guds tid är Nu, Jesus talar fortfarande: Ännu är Tiden inne, fortfarande är Guds rike nära och budskapet, evangeliet är alltid detsamma.

Du är välkommen med frågor och respons till min predikan på tobias.backstrom@svenskakyrkan.se

Vill du gå in på vår hemsida så är adressen: www.svenskakyrkan.se/osby

Tobias Bäckström, präst i Osby.