

Predikan i Kyrkhults kyrka 2010 av Tobias Bäckström

21 sönd. efter tref.

”Samhällsansvar”

5 Mos 24:17-22

Jak 2:1-8

Luk 19:1-10

Ps:

När Jesus kom till Jeriko så gick ryktet om detta snabbt. Folk gick man ur huse för att få en skymt av denne rikskändis. Kanske man också skulle få se ett av dessa spektakulära under som det påstods att han skulle klara. Och visst, det skulle ske ett under den här dagen, ett mycket större under än att en lam börjar gå eller en blind som får synen tillbaka. Den här dagen skulle nämligen en människa omvända sig till Gud.

Det var alltså mängder av folk som strömmade ut på gatan för att få se Jesus. Ändå var det som om Jesus bara kom för en enda människa skull. Kanske Sackaios kände det så. Han var om möjligt ännu ivrigare än de andra. Han hade hört talas om Jesus som de flesta, men det var något mer än vanlig nyfikenhet som drev honom. Sackaios bar på en djupare längtan som han själv kanske inte kunde beskriva eller förstå, men han kände på sig att Jesus skulle motsvara den här längtan.

Har du en längtan inom dig som du inte kan tillfredsställa? Jag tror att många svenskar har en sådan här diffus längtan som de inte riktigt kan sätta ord. Trots att de lever bra liv, med goda vänner och familj, och en bra materiell standard så upplever de ändå att något fattas. ”Handlar livet bara om detta?”

Sackaios var rik, han hade allt han kunde önska sig. Nu var han en tullindrivare och därmed så finns misstanken att han skaffat sin rikedom på ett oärligt sätt. Det står inte uttryckligen att ha gjort det, men när han i slutet säger att han är beredd att ersätta alla fyrdubbelt om han pressat någon på pengar så antyds ju detta.

Han hade skaffat sig ett liv där han hade allt vad han kunde önska sig, materiellt sett. Men han fortsatte ändå att längta. Det liv som han hade räckte inte. Livet måste handla om något mer.

Så han springer ut för att få syn på Jesus. Men där blir det stopp. Han kunde inte för folkmassan, eftersom han var lite till växten. Han hindrades av hopen.

Hur hindras vi av hopen? I en brittisk undersökning så skulle inte 43 % av alla troende briter våga ta med bibeln till jobbet av rädsla för att vara obekväma. Det finns en rädsla att sticka ut, att avvika från sitt sammanhang.

Det gäller nog både för troende och för de som inte skulle definiera sig som sådan, men som bär på en längtan. Man skulle vilja gå i kyrkan oftare, men hindras av sitt sammanhang. ”I vår släkt har aldrig varit så religiösa, vad skulle grannar och familj tänka?” Så hindras man av hopen.

Men inget kunde hindra Sackaios. Och han hade en stor fördel, även om vi först inte tänker det som en fördel. Men han var redan utstött i sitt samhälle. Inte så att han var längst ner på

samhällsstegen, tvärtom så hade han ju en maktposition som ansvarig för tullverksamheten En maktposition som han också utnyttjade.

Men han var ändå så illa omtyckt att han inte behövde ta hänsyn till vad folk skulle tycka. Han hade inget att förlora. Detsamma ser vi även idag, när människor som redan befinner sig i samhällets utkanter är de som har den kortaste vägen in i kyrkan.

Så Sackaios klättrar upp i ett träd som står där Jesus kommer att gå förbi. Han ville se. Han hade nog inga större förväntningar på att det skulle bli ett riktigt möte. Men planen lyckas, Jesus gick just den vägen där trädet var. Och nu stannar han upp. Nu är det Jesus som ser Sackaios. Med sina yttre ögon ser han den yttre människan, men med sina inre gudomliga ögon ser han hans längtan. Och han ser att av alla människor i hela Jeriko så är det just Sackaios som är i stört behov av ett besök av honom.

Det var mer än vad Sackaios hade räknat med. Och uppenbarligen var det också oväntat för resten av folket. Man blev förargad av att Jesus tog in just hos honom, en tullindrivare, en syndare. Kanske vi tycker att de var väldigt ogenerösa. Varför kunde de inte uppskatta att Jesus sökte upp det som var förlorat?

Men hur skulle du själv reagera om Jesus idag gick förbi alla fromma och skötsamma människor för att ta in hos en skrupelfri direktör som tjänat ett antal miljoner på insiderhandel? Det hade kanske heller varit så enkelt för oss att hantera.

Väl hemma hos Sackaios så ställer han sig plötsligt upp och inför alla gästerna deklarerar att han tänker börja leva på ett nytt, hederligt sätt: ”Hälften av det jag äger ska jag ge till de fattiga, och har jag pressat ut pengar av någon så ska jag ge fyrdubbelt igen”. Det här är Sackaios omvändelse, han vill inte leva som förut längre, han vill leva i Jesu efterföljd.

Vad var det som fick honom att komma med den här utfästelsen? Ja, det står inget om att Jesus krävde det. Det verkar vara helt frivilligt från Sackaios sida. Och när Jesus ropade på honom där han var i trädet så kom han inte med några villkor. Han sa inte: ”Först måste du ge bort hälften av det du äger, sen kommer jag gärna hem till dig”. Det är inte så en omvändelse går till.

Antagligen så hade inte Sackaios så mycket etiska funderingar kring sitt agerande tidigare. Någonstans var han väl medveten om att det han gjorde inte var rätt, men han gjorde ju bara det som andra också hade gjort i hans kläder, tänkte han. Det är inte säkert att det var dåligt samvete som drev honom till Jesus.

Jesus kräver inte att vi först ska bli heliga och fromma, för att sen besöka oss. Då blir det fel ordning. Men när vi tar emot Jesus i våra liv, så kommer förr eller senare frågan upp till ytan; hur lever vi våra liv. Och en vilja till förändring växer fram. Och det är närvaron av Jesus som kan förvandla oss och ge oss kraft att ändra våra liv.

Här någonstans så bränner det också till i en människas väg till Gud. Mångas väg har slutat just här. Man vill inte ändra sig, eller orkar bara inte. Och då måste man dra sig undan Jesus igen. Det går inte att leva i Jesu närhet, och samtidigt fortsätta att leva som förut, som om inget hade hänt.

”I dag räddningen nått till detta hus” sa Jesus. Och det stämde i dubbel bemärkelse. Först och främst var Jesus där, frälsaren. När han klev in över tröskeln så kom räddningen bokstavligen till huset. Och sen kom Sackaios omvändelse. Han tog emot Jesus och bestämde sig för att leva ett nytt liv. Säkert skulle han misslyckas många gånger även i framtiden. Han blev ingen

perfekt människa med detta. Men hans liv hade från och med nu en ny inriktning, han ville inte bara leva för sig själv och gynna sig själv.

Det fanns gott om folk på Jerikos gator den dagen, men det vara bara Sackaios som Jesus besökte. Idag vill Jesus besöka dig. Längtar du efter hans besök, har du samma behov som Sackaios hade? I nattvardens bröd och vin har du möjligheten att ta emot Kristus, när han besöker dig.