

## Predikan i Kyrkhults kyrka 2012 av Tobias Bäckström

### 2 sönd. i advent, 2 årg.

#### "Guds rike är nära"

**Jes 35:1-10**

**Jakob 5:7-11**

**Matt 13:31-34**

**Ps: 100, 109, 395, 421**

Jesus berättade gärna liknelser. Här berättar han två stycken. En man är ute och sår senapsfrön. Det lilla senapsfröet växer upp och blir en stor planta, nästan som ett träd. Det får bli en bild av Guds rikes *kvantitativa* växt. Himmelens fåglar är en bild av alla folkslag på jorden, och Guds rike har ju verkligen brett ut sig över hela jorden, det kan vi konstatera idag. En tredjedel av jordens befolkning är kristna och den snabbaste tillväxten har vi för närvarande i Iran. Det är ingen tillfällighet, det är alltid där kyrkan stöter på motstånd som den får näring för sin växt.

Den andra liknelsen handlar om en kvinna som bakar bröd. Hon arbetar in en bit surdeg i den stora degen som börjar jäsa. Det är en bild av Guds rikes *kvalitativa* växt. När vi pratar om växt så kan det ju dels handla om att vi vill bli fler, fler som kommer till tro, fler som går i kyrkan. Men det kan också handla om en inre växt. Tron kan växa hos den som redan har den. Dessa båda liknelser fångar in bägge aspekterna.

Betyder det att vi nu har begriper vad liknelserna betyder? Är det nu glasklart vad Jesus vill säga oss? Har vi fattat budskapet? Ja, tror vi det så har vi inte fattat någonting. Ibland kanske vi tänker att liknelser är ett pedagogiskt verktyg för att vi ska förstå bättre. Men inget kunde vara mer fel! Syftet är egentligen det motsatta! De bilder och liknelser som Jesus tar till är inga pedagogiska hjälpmedel för att förklara och underlätta för oss utan meningen är snarare att krångla till det.

I Lukas så förklarar han varför han gav folket liknelser: *De får Guds rikes hemligheter i liknelser, för att de inte skall se, fast de ser, och inte förstå fast de hör.* (Luk 8:10).

Här säger han alltså det rent ut! Liknelsernas syfte är att förvillan, att göra det begripliga obegripligt.

Ja, Jesus skulle inte klarat en examen på lärarhögskolan! Medan vi använder oss av powerpoint och andra visuella hjälpmedel för att göra saker och ting lättillgängliga gör han det motsatta.

Nå, varför gör han det? Det beror på att för Jesus är *processen* viktigare än svaret. Jesus vill få människor att börja fundera och tänka. Då kan han inte leverera ett klart och tydligt svar som sedan kan arkiveras i pärmen för färdiga svar. Att följa Jesus är inte att bocka av den ena 10 000-kronorsfrågan efter den andra. Det är tankeverksamheten som är det viktiga och det finns ju en uppenbar risk att den upphör när man tittar i facit.

Till detta passar liknelser utmärkt! De är tankenötter som ger folk något att fundera över; vad kan detta innebära? Var kommer jag in i bilden? Syftar han på mig? Och när väl frågorna är igång så kan den inre processen bära mycket frukt. Han vill ge oss något klurigt att tänka på i stället för att leverera svaret i en lättillgänglig förpackning.

En liknelse är en bild som man målar med ord och det är ju så att en bild säger mer än 1000 ord! Vissa saker är inte lämpade för avhandlingens prosa utan mer för poesins bildspråk. Och dit hör Guds rike.

Ibland har man satt likhetstecken mellan kyrkan och Guds rike. Och visst finns det beröringspunkter, men det är ändå inte samma sak. Ibland i kyrkans historia så har man påstått att en viss nation är Guds rike, som när Jean Calvin försökte införa teokrati i Genève. Men alla sådana försök är dömda att misslyckas. Guds rike går inte att definiera eller avgränsa.

Vilka tankar väcker dessa två liknelser som vi har fått idag? Jesus använder två vardagliga händelser som folk var väl bekanta med. En man sår och en kvinna bakar bröd. Det är arbete för livets nödort. Tydligt har Guds rike med arbete att göra. Vi är kallade till tjänst: att vara Guds medarbetare. Betyder det då att Gud är vår arbetsgivare? Vill Gud bara ha oss som arbetare i sitt rike?

Nej, så ska vi inte se det. I arbetslinjens Sverige så kan man ibland tro att människan är till för arbetet och inte tvärtom, men så är det inte i Guds rike. Gud kallar oss för att vi är hans barn, för att han har friköpt oss och vi är nu hans egendom.

Inte desto mindre så talas det också om arbete och tjänst. *"Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning"*, säger Paulus. Och i Lukas säger Jesus: *"Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd"*.

Men hur ser då tjänsten ut? Vad är det vi ska göra? Låt oss titta på dessa liknelser igen. Kvinnan som bakar bröd och mannen som sår senapskorn. Vad gör de? Och vad gör de inte, utan bara låter ske. Kvinnan arbetade in surdegen i mjölet men sen lät hon det vara. Själva jäsandet gick av sig självt, det var inget som hon åstadkom. Hon stod inte bredvid och hejade på degen.

Och mannen han sådde sitt senapsfrö. Men sen gjorde inte han så mycket. Förmodligen så rensade han ogräs men inte så mycket mer. Själva växten gick av sig självt.

Så när det gäller Guds rike: vad gör vi? Och vad gör Gud? Tänk om kvinnan hade börjat trycka in mer jäst i degen eller på andra sätt försöka påskynda jäspanprocessen. Det hade inte blivit så bra, en deg ska jäsa ifred. Eller om mannen hade grävt upp fröet igen för att kontrollera om något händer. Det hade inte heller blivit så bra. Det finns processer som vi gör klokast i att lämna åt Gud, både i yttre och inre bemärkelse. Gud kan arbeta med vårt inre, utan att det syns, utan att det märks, precis som jäspanprocessen är osynlig för en som tittar på. Men det sker ändå.

För dig handlar det om att låta sig påverkas. Låt Gud arbeta med dig! Lev öppen för honom. Då kan Guds rike växa även i dig så att det till slut genomsyrar hela ditt inre.