

Predikan i Kyrkhults kyrka 2012 av Tobias Bäckström

18 sönd. efter tref.

”Att lyssna i tro”

Mika 6:6-8

Apg 16:11-15

Jh 7:14-18

Ps: 646, 62:1-3, 248, 62:4-6, 221

När man kalla in någon till TV-sofforna för att kommentera dagsaktuella frågor så brukar det ju alltid vara en expert av något slag. Helst ska de stå professor efter namnet, det ger lite extra tyngd åt kommentaren. Om det är en person som har en eller kanske flera examina så kan vi lita på att det som sägs verkligen stämmer. Vi litar kanske rent av mer på den akademiska titeln än argumenten i det som sägs.

Och vi förstår att det var likadant på Jesu tid. För att bli rabbin så fick man studera åtskilliga år, Israel hade redan på den här tiden ett väl utvecklat skolsystem. Och den som inte hade gått den här utbildningen, ja, av den förväntade man sig inte att få höra något av värde.

Därför blev överraskningen desto större när Jesus ställde sig och började undervisa i templet. ”Hur kan han som inte har studerat vara så lärd?” sa man häpet. Ungefär som om någon idag med bara grundskoleutbildning skulle komma med långa initierade utläggningar om det amerikanska presidentvalet.

Jesus hade inte ett antal akademiska poäng med sig i sitt CV som gav tyngd åt det som han sa. Jesus auktoritet kom inte från yttre meriter utan inifrån honom själv, och folk kunde inte avfärda det som han sa. De hörde ju själva att han verkligen visste vad han talade om.

Men när folk frågade sig hur han kunde vara så lärd så gav Jesus sin förklaring: ”Min lära är inte min, utan Guds, som har sänt mig”. Det var därför som han kunde mäta sig med de andra rabbinerna, han hade öppnat sig för sin fader i himmelen och tagit emot från honom vad han skulle säga. Den som går i god för Jesus är Gud själv.

Kan vi då veta att det verkligen stämmer? Hur ska vi kunna lita på honom? Normalt så brukar vi lita på människor som vi av erfarenhet vet att vi kan lita på. Om personen är trovärdig inom ett område så vågar vi lita på det han säger även inom andra områden.

Frågan om trovärdighet är viktig, det vet varje politiker. Det hjälper inte hur briljant och duktig man än är om man har lik i garderoben. Om det rimmar illa med ens politik och vardagsliv. Om inte personen är trovärdig kan vi inte heller ha något förtroende för vad personen säger eller gör, sen kan det vara hur rätt som helst.

Och Jesus ger oss en möjlighet att ta reda på om han är att lita på. ”Om någon vill göra hans vilja skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv.” Den meningen kan sammanfattas med orden: Pröva själv! Nöj dig inte med att bara läsa vad han säger, lev också efter det!

Hur gör du om du vill lära dig simma? Går du till biblioteket och lånar en bok om simning och läser den, för att sen belåtet konstatera att: nu kan jag simma? Nej, naturligtvis inte. För att lära sig simma så måste man simma. För att lära sig be måste man be, för att lära sig tro måste man tro.

Jesus går alltså inte in i en ändlös debatt med sin motståndare om trovärdigheten i sin undervisning. Vi vet själva hur evinnerliga politiska debatter kan vara. Alla har sina egna undersökningar att hänvisa till. Den ene säger si och den andre säger så. Och den sidan som är i opposition kan egentligen säga vad som helst, den politiken blir ju ändå inte prövad i verkligheten.

Men om ett parti får regeringsmakten så kommer saken i ett annat ljus. Det som man tidigare argumenterade för, det får nu prövas i verkligheten. Plötsligt kan man inte leta upp en ny undersökning som passar, nej det blir uppenbart för alla vart politiken leder.

Och istället för att slösa tid på saker och ting som inte går att bevisa så uppmanar Jesus oss att praktiskt pröva det som han lär ut. ”Den som vill göra hans vilja ska förstå om min lära är från Gud”. Här handlar det inte om att först förstå och sen tro, utan att tro först för att sen förstå.

Det bästa sättet att ta reda på om man kan lita på Jesus är alltså att börja leva som om man kunde det. Utgå ifrån att det är sant och leva därefter. Då ger det sig med tiden om detta är något att bygga sitt liv på.

Vi har alla haft svårt att veta vad som är Guds vilja, vad vill han med mitt liv? Hur ska vi kunna ta veta detta? Ja, ett svar är att börja följa Guds vilja inom det som vi faktiskt vet. Han har uppenbarat för oss i sitt ord, där kan vi få kunskap om mycket. Och börjar du leva efter Guds vilja i det som vi faktiskt vet, så kommer det så småningom också kasta ljus över det som du inte vet. Jag tror för att förstå.

Att inte ha en instruktionsbok att läsa i förväg där vi kan avgöra om detta är något för mig eller inte, det innebär att du delvis får ta steg ut i det okända. De som började följa Jesus och som blev hans lärjungar hade inga garantier. De visste inte vart vandringen tillsammans med honom skulle leda dem, eller var det skulle sluta. Men de vågade ta steget och lita på Jesus ord, och de fann att det höll att leva på.