

Predikan i Kyrkhults kyrka 2011 av Tobias Bäckström

18 sönd efter tref.

”Att lyssna i tro”

Ords 8:32-36

Apg 5:27-29

Matt 13:44-46

Ps: 18, 610, 39, 722, 775

Tänk om du skulle vinna högsta vinsten! Om du skrapade fram ett antal miljoner på en trisslott. Idag skulle kanske Jesus ha använt den bilden för himmelriket; himmelriket är som att vinna högsta vinsten. Det är något som kommer oväntat och plötsligt, för de flesta av oss väntar sig nog inte att vinna även om vi köper en lott. Och vinner man högsta vinsten så skulle på ett ögonblick hela livet förändras, inget blir längre som det var förut. Ja, så är det när man finner himmelriket.

Jesus har här gett oss två liknelser om himmelriket. Det gör han för att det finns mer än ett sätt att beskriva saken, det behövs flera som kompletterar varandra. Människors väg till Gud kan se olika ut. I den enda liknelsen så är det en man som hittar en skatt i en åker, och i den andre köpmannen som söker efter dyrbara pärlor.

Det som är intressant med den första mannen är att han inte sökte efter någon skatt. Han bokstavligen ramlade över den när han var ute och gick. Han kanske var anställd till att plöja åkern när han hittade den. Han sökte inte, men fann den ändå. Plötsligt och oväntat så hade hela hans liv i ett nu, förändrats.

Så kan det vara för många. Man finner Jesus utan att man egentligen sökt. Man har bara gått där och knegat på i sin vardag när en viktig insikt plötsligt kommer för en. Något händer i livet som gör att man förstår att det finns något mer än bara arbete och fritid och tillvaron här. Livets mening måste handla om något djupare. Och man anar att svaret kan finnas hos Jesus.

Köpmannen som letade efter pärlor, han visste vad han ville. Han visste vad han sökte efter. Han sökte medvetet och hade gjort det länge. Varit runt på olika marknader, i olika städer och hos alla möjliga handlare. Och han gav inte upp, eftersom han så väl visste vad han ville. Och så plötsligt så ser precis en sådan pärla som han vill ha i en handlares disk. Precis den han letat efter.

Så kan det också vara för människor som söker efter Guds rike. Det finns de som tidigt genomskådar det meningslösa i att leva ett liv utan Gud. Men vilken Gud ska man då tro på, det finns ju så många religioner och andliga rörelser. Var ska man söka? Ja, det är kanske inte så konstigt att sökandet kan ta tid, man kan ha varit insyltad i många olika sekter innan man plötsligt finner det man söker.

Men det räcker inte att bara finna. Du kan inte stå vid sidan av och betrakta pärlan eller skatten som man betraktar gamla föremål på ett museum. Du måste äga det.

Det är väl inte så att du nöjer dig med att stå vid sidan av? Att du har funnit Jesus men ändå inte tagit steget. Jesus vill inte vara som ett föremål i en glasmonter som vi kan komma och betrakta då och då.

För nu kommer vi till vad det kostar. Då kanske vi reagerar. Är inte allt av nåd, allt gratis? Ja, det Jesus har gjort för dig är av nåd. Han har friköpt dig, betalat med sitt dyrbara blod. Men du måste ta emot detta. Det som Jesus har gjort måste du göra till ditt eget.

Vad är då priset? Ja, nu kommer vi till det fina: priset är precis lika mycket för alla, nämligen allt. Å andra sidan så är priset inte högre, så alla har råd. Om den där köpmannen när han frågade vad pärlan kostade, om han då fått som svar ett fast pris, en specifik summa, då hade ju risken kunnat vara att ha faktiskt inte hade haft råd. Men nu var svaret: allt du äger, varken mer eller mindre och det har ju alla råd med! Oavsett hur lite eller mycket du äger.

Tycker du ändå att det är för mycket? Det tyckte inte köpmannen som ivrigt och genast sålde allt han ägde och köpte pärlan. Och när det gäller den andre så betonas det att han sålde allt *i sin glädje*. Inget av det han ägde kunde ens komma i närheten av den skatt som väntade på honom. Eftersom skatten var så dyrbar så tänkte han bara på den istället för det som han gjorde sig av med.

När vi kommer till Jesus och frågar vad det kostar att följa honom, så är priset fortfarande allt. Varken mer eller mindre. Det kostar dina talanger och gåvor som han vill att du ska använda till tjänst i Guds rike. Det kostar din bekvämlighet, din rädsla för vad folk ska tänka och tycka, din trygghet i att vara som folk är mest. Ja, när Jesus säger allt menar han hela ditt liv, hela dig.

Jesus gav allt för dig och nu vill han att du ger allt för honom. Och det Jesus har att ge är så mycket mer. Det är som med mannen och åkern, även om han sålde av varenda pinal som han ägde så vann han ändå på affären. Skatten var värd så mycket mer. Därför var det med glädje som han gjorde detta. Bara den som inte sett eller förstått vad himmelriket är för något tvekar inför priset.

Det som redan har skett är att Jesus har gett allt för dig, det är själva utgångspunkten för oss. Han har betalt allt *han* hade, till och med sitt liv för att få dig. Så kan vi också se på den sista liknelsen: köpmannen är Jesus som är ute och söker. Så finner han en ytterst dyrbar pärla, nämligen dig. En pärla som är så unik och värdefull att han är beredd att offra allt för att vinna dig. Och offrade allt gjorde han när han gav sitt liv på korset.

Därför kan du gå fram till nattvardsbordet, där kan du ta emot Kristus själv, hans liv, hans kropp och blod. Du får ta emot allt det som Jesus ger till dig. Och du få ge allt tillbaks, dig själv och ditt liv, det får du, *in din glädje*, ge till Jesus.