

## **Predikan i Kindaholms församling 2015 av Tobias Bäckström**

### **17 sönd efter tref**

#### ***”Rik inför Gud”***

**2 Mos 32:1-4, 30-35**

**1 Joh 2:15-17**

**Matt 6: 19-24**

**Ps: 583, 663, 222, 726, 280**

Jesus varnar på ganska många ställen för rikedomens frestelser. Visserligen är även det materiella skapat av Gud. Sakerna och pengarna som vi äger, ingenting är någon ont i sig. Men det finns en risk att detta skymmer vår sikt, snävar in och begränsar vårt synfält. Ja, det finns till och med en risk att vi byter ut våra ägodelar mot Gud själv, så att detta blir livets mening och skälet till att jag lever.

Idag ger oss Jesus ytterligare en varning: ”Samla inte skatter här på jorden.” Varför? Ja, därför att de kan tas ifrån oss. Mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjälar. Allt här på jorden är temporärt och tillfälligt. Inget består för evigt. Det är alltså inte bara det materiella som kan hamna i vägen mellan oss och Gud, det finns även en uppenbar fara i att förlita oss på något som när som helst kan tas ifrån oss.

I vårt land kanske vi inte tänker så. När man levt i fred i 200 år och relativt få tjuvar bryter sig in och stjälar så har vi vant oss vid att se det materiella omkring oss, våra saker och ägodelar, som tryggt och säkert. När det gäller ekonomin och aktiekurser så finns det nog en insikt om hur flyktigt detta är. De flesta av oss är medvetna om att en börskrasch kan inträffa när man minst anar det, vilket manar oss till försiktighet.

Men hur tänker vi när det gäller hus och hem, eller ”säkrare” saker som guld och antikviteter. Det brukar ju heta att när aktiemarknaden är osäker så ska man investera i guld, de tär det säkraste vi har.

Men hur säkert är det, egentligen? Fråga de flyktingar som kommer hit. Många av dem hade det gott ställt i sitt hemland. Arbete, bostad, ett välordnat liv. Och plötsligt raseras allt. Det enda de har kunnat ta med sig är vad de kunnat bära med sig i sin båda tomma händer.

Att bli av med allt man äger och har är en stor katastrof i sig. Men om du dessutom har byggt ditt liv på detta, och det du samlat på dig är själva meningen men varför du lever, då blir katastrofen ohygglig, utan gräns. Då gäller katastrofen inte bara detta livet, utan också nästa.

”Där din skatt är, där är också ditt hjärta.” Ja, var har du ditt hjärta? Eller vad är ditt hjärta? Hjärtat som Jesus talar om är inte bara dina känslor. Det handlar även om tanke och vilja, ditt eget jag.

Om du vill veta var du har din skatt kan du göra en tankeövning där du måste släppa taget om saker och ting. Vad skulle du avstå ifrån först? Ja, pengarna på banken kanske inte är så svårt

att avstå ifrån när allt kommer omkring. Du blir fattigare men så länge pengarna stannade på kontot så hade du ändå inte märkt någon skillnad.

Då blir det svårare att avstå ifrån saker som vi känslomässigt är fästade vid. Gamla släktklenoder som vi ärvt. Om det börjar brinna i ens hus är det två saker som folk brukar säga att de ska ta med sig innan de springer ut. Pärmen med viktiga papper och fotalbumet. Varför är fotona så viktiga? Ja där har vi våra minnen.

Den gamla skänken som vi ärvt från mormor kan vi trots allt avstå ifrån, men inte våra minnen. Minnen som är en del av oss själva, våra liv, det är viktigare än materiella ting.

Och så kan vi hålla på, vi skalar bort sak efter sak, det blir allt svårare att avstå, särskilt när vi kommer in på hälsa och förmögenheter, och till slut har du något som du absolut inte kan avstå ifrån. Något om vilket du tänker: ”Tas detta ifrån mig, kan lite gärna mitt liv tas ifrån mig”. Det, vad det nu är, det är din skatt. Och där din skatt är, där har du också ditt hjärta.

Då är det av största vikt att du har ditt hjärta på rätta stället, att det befinner sig på rätt plats. Vi kan ju inte leva utan ett hjärta, det gäller både det fysiska hjärtat, men också hjärtat som Jesus om: det innersta av din personlighet. Se därför till att din skatt befinner sig där det inte kan tas ifrån dig.

Materiella ting kan förvinna, men inte din tro på Gud, den kan ingen ta ifrån dig. Inte ens om du förlorar ditt liv behöver du förlora din tro. Gud är det säkraste du kan ha, säkrare än guld, säkrare än allt.

Den där pärmen med viktiga papper, den ska man ju egentligen inte ha i sitt hem. Den ska man ha i bankfacket. Innanför brandsäkra väggar och dubbla lås. Och ditt hjärta ska du placera i det himmelska bankfacket.

Jesus säger ju inte att du inte ska samla skatter. Tvärtom! Samla på! Ju mer skatter du samlar desto bättre. Men samla skatterna i himlen! Dina jordiska skatter, dessa får du titta på och tänka: ”Det är något gott och jag är glad för dem. Men jag kan ha dem och vara utan dem, skulle de tas ifrån mig är det inte hela världen.”

”Där din skatt är där är också ditt hjärta.” Tänker man efter är det något fantastiskt! Det betyder ju att även om jag fortfarande finns på jorden så kan jag ha mitt hjärta i himlen. Vi lever här på jorden, här där ingenting är beständigt, där allt är tillfälligt. Men det gör ingenting, för det viktigaste av allt, det får du säkert placera i det himmelska bankfacket, hos Gud. De lever här på jorden men har ditt hjärta i himlen.