

Predikan i Mjögårns kyrka 2016 av Tobias Bäckström

15 sönd. i trefaldighetstiden

”Ett är nödvändigt”

1 Kung 17:8-16

Apg 4:32-35

Matt 11:28-30

På textilmuséet i Borås finns en avdelning där de visar en tonårings garderob på 50-talet, 80-talet och 2010-talet. Förutom att modet var helt annorlunda förr så är det också slående hur mängden kläder ökar. Garderoben av idag innehöll mer än 3 gånger mer kläder än 50-talets garderob. Ändå är det väl knappast så att vi behöver mer kläder idag, jag läste en undersökning att vi i genomsnitt bara använder ca 25 % av kläderna i våra garderober.

Det här gäller nog inte bara kläder, det blir väldigt tydligt när man flyttar, hur många saker man har som egentligen inte används. Ändå är det inte så lätt att bara göra sig av med saker, det finns ofta ett inbyggt motstånd inom oss mot detta. Jag läste i Svenska dagbladet om en man som, efter att han blev sugen på att köpa sig en fjärde cykel, drog i bromsen och bestämde sig för att bli minimalist. Allt överflöd rensade han ut och bestämde sig för att sätta ett tak på antalet saker till max 100. Det framkom dock att han räknade kategorier: alla strumpor var till exempel *en* sak, men på det sättet lyckades han banta ner antalet saker till 80. Det var allt han behövde för att leva.

Han berättade att rensningen frigjorde mycket tid och energi, mängden ägodelar hade bara varit en börda för honom: ”Hellre äga 100 saker än bli ägd av 1000”.

Vad som utgör en börda för oss kan variera, både mellan oss som individer och från tid till tid. På Jesu tid var det knappast *överflöd* av saker som var bördan. Utifrån sammanhanget för dagens evangelium kan vi förstå att när Jesus talar om bördor så menar han den mängd lagar och regler som fariséerna hade uppfunnit och som de pådyvlade vanligt folk. Längre fram i Matteus säger Jesus: ” De skriftlärdade och fariséerna ... binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem.”

Även i vår tid lever vi med denna risk att mer eller mindre uttalade regler styr våra liv. Ordningar som inte har något med Gud att göra utan som vi kommer på sinsemellan. Det finns naturligtvis alltid ett gott syfte bakom, antingen det handlar om att man inte ska äta kött på en måndag eller klippa gräset på en söndag. Men vi får inte glömma att även fariséerna naturligtvis hade goda avsikter bakom deras regler och påbud.

Vad är det för börda som du bär omkring på? Vad tynger dig i ditt liv? Handlar det om mängder med saker som belamrar din vardag eller förväntningar från din omgivning hur du ska leva ditt liv? Eller handlar det om något annat, att din tid inte räcker för dina anhängiga?

Oavsett vad det handlar om säger Jesus till dig: ”Kom till mig, du som är tyngd av bördor; jag skall skänka dig vila.”

Men varför hjälper det att komma till Jesus? Kan han fixa så att du får mer än 24 timmar på ett dygn?

Det märkliga är ju att Jesus också talar om en börda, han uppmanar människorna att byta ut sin börda mot en annan: ”Ta på er mitt ok” säger han men lägger till: ”mitt ok är skonsamt och min börda är lätt”. Hans börda är alltså av en annan sort än fariséerna.

Att ta på sig ett ok innebär att gå in i en tjänst, i det här fallet att gå in i en tjänst för Kristus. Prästens stola, till exempel, är en symbol för Kristi ok, men man kan naturligtvis tjäna Kristus på många andra sätt.

Men om man tänker på gamla tiders ok som man la på ett par oxar så är just poängen att oket syfte var att få två oxar att arbeta *tillsammans*, istället för var för sig. Oket fick oxarna att samarbeta sida vid sida. Bilden handlar alltså om att vi tjänar Kristus, sida vid sida med honom själv. Om fariséerna la tunga bördor på folk och sedan lämnade dem åt sitt öde så är Jesus med och delar bördan. Hans ok är skonsamt och hans böra är lätt eftersom han själv är med och bär.

Antingen väljer vi Jesus och tar på oss hans ok, eller så vänder vi honom ryggen, och får då en tyngre börda att bära. Det ok som Jesus erbjuder tränger undan andra bördor. Genom att leva för honom hittar vi fokus och inriktning i våra liv. Saker och ting får sin rätta plats. *Ett* är nödvändigt som dagens tema är. Endast Jesus är nödvändig. Det betyder inte att allt annat är onödigt, mycket av det arbetet behöver fortfarande utföras. Men det blir inte längre än börda för oss. Krist börda tränger undan andra bördor.

Och sen kan det ju också vara så att när vi kommit fram till att bara ett är nödvändigt, så förstår vi att väldigt mycket av det andra faktiskt är onödigt. Som till exempel den mängd saker som vi omger oss med och som kanske för en del av oss också blivit en börda.

Den lilla frasen ”lär av mig” visar vad det är för typ av ok som Jesus talar om. Att ta på sig hans ok, handlar om att lära sig av honom. Och mildhet och ödmjukhet tycks vara det viktigaste som Jesus vill lära oss. ”Lär av mig, som har ett mildt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.”