

Predikan i Kyrkhults kyrka 2012 av Tobias Bäckström

12 sönd. efter tref.

"Friheten i Kristus"

2 Mos 4:10-17

2 Kor 3:4-8

Mark 7:31-37

Ps: 46, 90, 381, 289, 288

Att vara helt döv och dessutom ha mycket svårt att tala, det betyder att man är avskuren från mycket mänsklig kontakt. Jesus träffar i dagens evangelium en man som förmodligen varit döv ända sedan födseln, eftersom han hade svårt att tala begripligt. Det är ju genom att lyssna och härma som man lär sig att tala.

Utanförskap är ju ett ord som används mycket idag. Människor drabbas av utanförskap när man är sjukskriven i långa perioder eller blir arbetslös. Detta eftersom så mycket delaktighet och gemenskap i vårt samhälle är uppbyggt kring ens yrkesarbete.

Den här mannens utförskap var ännu värre. Han hade stora svårigheter att kommunicera med andra och befann sig därför utanför medmänniskors gemenskap. När Jesus botar honom så nöjer han sig inte med att bara tala till honom. Han gör en del andra underliga saker också; han stack fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga. Man kan väl tycka att det borde ha räckt med att säga det där ordet: "Effata, öppna dig".

Men problemet var ju att mannen var onåbar för ord, han skulle inte ha hört något som Jesus sa till honom. Men han var inte onåbar för beröring. Jesus kommunicerade med honom på det sätt som det var möjligt. Han måste börja med att beröra honom innan han kan öppna hans hörsel. Och det första som mannen hörde i hela sitt liv, det var Jesus ord när han talade till honom.

Tidigt har kyrkan förstått att denna händelse finns upptecknad för att den har en djupare innebörd. Mannen är människan. Och vi människor lider av ett kollektivt utanförskap. Då tänker jag inte på samhället runt omkring oss utan på Gud. Kontakten med Gud är bruten, vi har glömt hur vi gör för att kommunicera. Döv är den som inte hör Guds ord och vi har blivit döva för Guds tilltal. Därmed har vi också svårt att tala till honom. Det är ju genom att lyssna som vi lär oss att tala och det gäller även i kommunikationen med Gud.

Kontakten är bruten, men inte helt! Djupt inom oss finns kvar ett minne från det förlorade paradiset. Det finns en beröringspunkt inom oss som Gud kan använda sig av även för den som är döv. Vi är fortfarande mottagliga för beröring även om vi glömt att lyssna. Går det inte för Gud att kommunicera med oss på ett vanligt sätt så väljer han ett sätt som går. Gud talar till oss genom hans ord, men Anden behöver först beröra oss så att vi förstår att det är Gud som talar till oss och hör vad han säger.

Jesus vill befria oss från vår instängdhet och utanförskap. Han vill bryta igenom våra inre försvarsmurar så att kontakten kan etableras och upprätthållas. Han befriar oss, inte bara från

något utan framförallt så befriar han oss *till* något. Frihet i Kristus handlar inte bara om frihet i betydelse frånvaro av regler. Vi befrias till att lyssna och tala. Både när det gäller Gud och när det gäller våra medmänniskor. Lyssnandet kommer ju först, vi lär oss att tala genom att lyssna och härma.

Vi kan inte själva i egen kraft befrias från vår dövstumhet, vi kan inte lyfta oss i håret och ta oss ur vår isolering. Gud måste själv gripa in när han sänder oss sin Ande. När Jesus rör vid mannens öron så symboliserar det den Helige Ande som måste bereda vägen för bibelns ord, så att vi förstår att det inte bara är mänskliga ord.

”Effata” sa Jesus. Ja, hela Guds befrielseverk till mänskligheten sammanfattas i detta ord, ”effata”. Det är när Gud öppnar oss som vi kan höra Faderns röst, och vi förstår att vi är hans älskade barn och själva kan börja tala. Botandet sker genom samverkan mellan Jesus och Anden, ja, även Fadern finns med. Hela treenigheten, Fadern, Sonen och Anden finns med i detta befrielseverk, det framkommer i den här lilla berättelsen.

Den viktigaste meningen är i mitten, det är höjdpunkten: ”Jesus såg upp mot himlen, *andades* djupt, och sa *Effata*”. Alla tre personerna finns med där, Fadern i himlen, Anden när Jesus andades mot mannen och Jesus själv. Alla tre finns närvarande i detta ”effata”.

Idag riktas ordet till dig. Jesus vill befria och öppna även dig, befria dig till att lyssna och kunna tala. När du går fram för att ta emot nattvarden så finns treenigheten närvarande även där. Fadern talar sitt Ord till oss, Ordet som genom den helige Ande förkroppsligas i brödet. Genom brödet så når Gud oss även om vi skulle vara döva för allt annat tilltal. Genom detta så berör han oss på djupet.